

# SeniorNyt

Medlemsblad for Pensionistforening Øst  
for tidligere ansatte i Esso, Statoil og  
Circle K i Danmark.

Pensionistforening ØST

Medlemsblad nr. 56 Dec. 2016



## Læs i dette nummer om:

- To spændende dage i Østjylland
- Besøg på Politigården
- Festlig julefrokost
  
- De fire Fonde
  
- Udlandstur til Makedonien
  
- Årsprogram for 2017



## Kære medlemmer



Endnu et aktivt år i vores forening nærmer sig afslutningen. Året har budt på otte, godt besøgte arrangementer. Nu er vi klar med et nyt årsprogram, som man kan læse om her i bladet.

Vi håber i bestyrelsen, at der er noget for enhver smag og benytter samtidig lejligheden til at ønske alle vore medlemmer en glædelig jul og et godt nytår

John Rostholm

## Tillykke

Grethe Rudbæk	80 år	1. januar
Jørgen Bresson	75 år	25. februar
Hardy Ege	75 år	4. marts
Ole Svendsen	70 år	23. januar
Lis Stagis Christensen	70 år	2. februar



## Velkommen

**Nye medlemmer i Pensionistforening ØST**  
 Bent Pedersen 2450 København. SV  
 Dan Grønhøj 2840 Holte



## Udsendelse af invitationer til arrangementer.

Da vi må konstatere, at det er meget forskelligt, hvor hurtigt posten kommer ud – hvis den kommer ud – vil vi fremtidigt udsende indbydelser med mail til alle de medlemmer, vi har mailadresser på. Vi vil dog fortsat samtidig udsende med post til alle som hidtil.

Hvis vi ikke har din mailadresse, så meddel den til vores kasserer.

## SeniorNyt

Medlemsblad for Pensionistforening ØST  
 for tidligere ansatte i Esso, Statoil  
 og Circle K i Danmark

Redaktion: John Rostholm Tlf: 48 17 08 65

Oplag: 230 eksemplarer

Forsiden: Fra efterårets arrangementer og julefrokosten.

Næste nummer af SeniorNyt udkommer den 1. marts 2017

## Pensionistforening ØST

[www.seniornyt.com](http://www.seniornyt.com)

Formand	John Rostholm	john@rostholm.dk
Næstformand	Leif Mortensen	leifwith@hotmail.dk
Kasserer	Lars H. Jensen	dlhl@post7.tele.dk
Sekretær	Mikael Blak	mikaelblak@mail.tele.dk
Bestyrelsm.	Else Holm	eholm1@live.dk

På Circle K's hjemmeside kan man få svar på nogle af de spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med navneskiftet:

### Endnu flere stationer at vælge imellem.

Circle K er Statoils nye navn i Danmark og resten af Europa. Alle Statoil-stationer er ved at skifte navn til Circle K, så selv om Circle K er et nyt navn i Danmark, har stationerne og personalet været på det danske markedet i mange år med masser af stationer rundt i landet.

Circle K Danmark A/S er et datterselskab af den canadiske convenience-kæde Couche-Tard. Circle K opererer mere end 300 servicestationer (ubemandet/bemandet) i Danmark.

Circle K overtager 72 Shell stationer og 6 truck-anlæg. Derudover skifter 49 Shell Express stationer til INGO.

### Hvorfor ikke beholde Statoil-navnet ?

Salget af Statoil til Couche-Tard havde den forudsætning, at Statoil-navnet på stationerne skulle skiftes inden en bestemt dato. Derfor kunne Statoil-navnet ikke fastholdes.

### Hvem er Couche-Tard ?

Couche-Tard er markedsleder i det canadiske servicehandelsmarked. I USA er selskabet den største uafhængige servicehandelsoperatør, når det gælder antal butikker. I Europa er Couche-Tard ledende på servicehandel og brændstofsalg i Skandinavien og Baltikum, med betydelig størrelse i Polen.

### Hvem er Circle K ?

Circle K er det nye, globale servicehandelsmærke som erstatter Mac's i Canada, Circle K og Kangaroo Express i USA og Asien og Statoil i Europa. Alle disse butikker ejes af canadiske Alimentation Couche-Tard Inc. ("Couche-Tard"). En af verdens ledende aktører inden for servicehandel. Circle K er allerede Couche-Tards største og mest internationale varemærke.

### Hvad betyder "K" i Circle K ?

"K" i Circle K stammer fra restauratør Kay Misener, som grundlagde Kay's Food Stores. Det blev købt af Fred Hervey i El Paso, Texas i 1951. Hervey kaldte sin nye forretning Kayes Drive-in Food Service. I takt med at forretningen voksede, udviklede navnet sig til det, vi nu kender som Circle K.



# To dage i Østjylland den 17. -18. august

Der var afgang allerede klokken 7:30 fra DGI-Byen, der er jo et stykke vej til Østjylland; men turens 36 deltagere var friske og klar til to dages oplevelser. Der blev uddelt den traditionelle "morgenmedicin" på vejen mod Storebælt, og der blev gjort ½ times stop på Shell-stationen ved Skærup. I god tid var vi fremme ved fængslet i Horsens, så vi ventede lidt i solen på gårdspladsen, inden vores rundvisning kunne gå i gang opdelt i 2 hold med hver sin glimrende guide.

På vores tur rundt i det store fængselskompleks fik vi fortalt om udbryderkongen Lorentzen. Vi så gamle og nye celler og fik fortalt om indretningen



gennem årene og de ændringer, der løbende var sket for de indsatte. Vi var i rocker-afdelingen og kom forbi en række celler, hvor vi fik fortalt historier om nogle af de mere markante indsatte gennem tiderne.

Den sidste halshugning i Danmark fandt sted her i fængslet, og de makabre instrumenter fra den begivenhed var udstillet. I fængselskirken satte vi os ned og hørte de afsluttende historier, inden vi kom ud i solskinnet efter en både spændende og morsom rundvisning. Nu var sulten ved at melde sig, så der var heldigvis kun en kort bustur frem til Korning Kro, hvor vi nød en udmærket frokostbuffet. Bagefter var der lidt tid til at slappe af og nyde det gode vejr, inden busturen fortsatte mod Århus, hvor det nu gjaldt en besøg på Moesgaard Museum, også kaldet MOMU.

## OM FÆNGSLET

Det tidligere Horsens Statsfængsel lukkede i 2006 efter mere end 150 år med fængselsdrift og åbnede i 2012 som oplevelsesvirksomheden FÆNGSLET, som i dag lægger hus til fængselsmuseum, overnatning, iværksætter-, store koncerter, kunst- og kulturfestivaler og erhvervskonferencer.



## To dage i Østjylland.

Sidst på eftermiddagen nåede vi frem til Moesgaard Museum i Skåde Bakker lidt uden for Århus. Straks ved ankomsten kunne vi konstatere, at det er en imponerende bygning, man har fået opført til at rumme museet i stedet for de tidligere faciliteter i herregården Moesgaard.

### OM MOESGAARD MUSEUM

Grundlaget for museet går helt tilbage til 1861. Museet har haft til huse forskellige steder i Århus, inden det i 1970 flyttede til herregården Moesgaard.

I oktober 2014 indviede man det nye flotte museum, tegnet af Henning Larsen Architects. Bygningen er på 16.000 m<sup>2</sup> og er gravet ind i en sydvendt skråning.



Vi indledte vores besøg med på egen hånd at gå omkring i museet.

De fleste valgte hurtigt at opsøge årets særudstilling: "Gladiatoren – Colosseums helte". Udstillingen rummer en række fund fra det gamle Rom. Men det



mest imponerende var den 20 minutter lange film, som museet har fremstillet. Filmen skildrer en dag på Roms Colosseum:

Fra et par gladiatoren, der træner med træsværd i den tidlige, stille morgenstund, over den pompøse åbningsceremoni, hvor dagens dommer og kæmpende defilerer forbi de fyldte tilskuerrækker, til tre voldsomme opgør på arenaen ledsaget af tilskuernes brølen og kejserens altafgørende tommelfingerføring og endelig den sene aftenstund, hvor arenaen fejes efter dagens blodudgydelser.



Mange benyttede også lejligheden til at gå op på museets udsigtsplatform og nyde den flotte udsigt over Århusbugten i det strålende solskinsvejr.

Vores besøg på museet afsluttedes med en rundvisning med guider, der førte os rundt i oldtid og bronzealder, hvor vi kunne konstatere, at museet virkelig har formået udstille tingene på en måde, der gjorde det interessant og seværdigt. Vi så naturligvis den berømte Grauballemand. Han var placeret i et 3 meter dybt hul på et område, der var udformet som et moseområde med "gyngende" undergrund.

Klokken 19 var der afgang mod Århus centrum, hvor vores dygtige chauffør fik kringlet bussen rundt på Domkirkepladsen, så vi hurtigt kunne blive installeret på hotel CABINN og straks efter mødes på restaurant Italia. Efter et glas hvidvin blev sulten stillet med den store italienske buffet, der afsluttedes med Tiramisu og kaffe. De fleste søgte herefter direkte tilbage til hotellet klar til en god nats søvn oven på en lang og spændende dag.



## Turens anden dag.

Efter at have nydt hotellets morgenmad var der busafgang klokken 8:45. Efter lidt omveje på grund af letbanebyggeriet i byen gik turen mod Ebeltoft, hvor vi nåede frem til Fregatten Jylland lidt før museet åbnede.



## OM FREGATTEN JYLLAND

Fregatten blev søsat den 20. november 1860 og stod ud på sit første togt i 1862 med en besætning på 437 mand. Skibet kunne med maskinkraft præstere en hastighed på 11 knob og med sejlføring kom man op på 15 knob. Fregatten var et krigsskib og er kendt for slaget ved Helgoland i 1864, hvor Danmark kunne notere sig for den eneste sejr i den skæbnesvangre krig.

Kong Christian IX fik ombygget skibet, så han i en periode kunne benytte det som kongeskib.

I perioden 1936 til 1959 blev skibet brugt til indkvartering af provinsbørn på besøg i hovedstaden. Omkring 200.000 børn fandt i denne periode logi og overnatning i de store sovesale under dæk.

Under krigen blev skibet beslaglagt af tyskerne.

Det efterhånden noget ramponerede og misligholdte skib kom i 1960 til Ebeltoft

Først i 1989 kom der rigtig gang i restaureringen, så man i 1994 kunne indvie den nyrestaurerede Fregatten Jylland, efter der siden starten af 1980'erne er brugt over 270 millioner kroner for at få skibet sat i stand.



Vi blev endnu engang delt i to hold, der med hver sin muntre og vidende guide kom rundt på skibet.

Vi var nede i dokken, hvor vi fik fortalt om skroget og den kæmpe skrue, der kunne hejses op, når man gik for sejl. Turen gik rundt i de forskellige rum og kahytter, hvor vi fik fortalt om livet om bord, og på kanondækket fik vi forklaret, hvordan kanonerne blev ladet og affyret.

De kongelige gemakker fra skibets periode som kongeskib var bevaret og blev beset, inden vi efter en times

rundvisning gik fra borde og nu havde lidt tid til at se os omkring i museet eller gøre indkøb i museumsbutikken, inden busturen gik videre mod Ree Safari Park.



Straks ved ankomsten til Ree Park stiledede vi mod restauranten, hvor vi indledte besøget med en glimrende grill-buffet med tilbehør, inden vi sluttede af med citronfromage og kaffe.

Derefter kunne man på egen hånd gå rundt i det store område og få øje på nogle af dyrene. Nogle fik overværet fodringen af geparder. Besøget i parken afsluttedes med en safaritur i sammenkoblede jeeps ud på det store åbne område. Selvom dyrene havde gemt sig lidt i dag fik vi set elandhorte, giraffer og ikke mindst det kæmpestore næsehorn, der gerne ville stille sig lidt i vejen for køretøjerne.



Omkring klokken 15:30 var alle på ny samlet i bussen og vi kunne påbegynde hjemturen. Den gik stort set problemfrit med kun lidt kø undervejs.

Efter en ½ times pause ved Storebælt nåede vi frem til DGI-byen omkring klokken 20 og kunne tage afsked med chaufføren og hinanden efter to spændende dage.



# BESØG PÅ POLITIGÅRDEN

Der var stor interesse for vores aftenbesøg på Politigården den 5. oktober, så der var mange på venteliste, da det var begrænset, hvor mange der kunne deltage. De 57, der deltog, fik en spændende 2 timers rundvisning i den imponerende bygning.

## OM POLITIGÅRDEN

Politigården blev opført i perioden 1918 – 1924 og blev officielt indviet den 30. marts 1924. Bygningen blev bygget i den opfyldte tømmergrav, hvorfor det blev nødvendigt at fundere byggeriet med 3816 nedrammede 3½ meter lange betonpæle.

Arkitekten Hack Kampmann døde inden byggeriet rigtigt kom i gang og projektet blev derefter gennemført af hans søn Hans Jørgen Kampmann og ikke mindst de to arkitekter Aage Rafn og Holger Jacobsen.

Politigården er specielt kendt som den sidst opførte nyklassisistiske bygning i Nordeuropa. Indvendigt er bygningen inspireret af den sydeuropæiske renaissance samt barokkens arkitektur. Hertil kommer mange fine detaljer i bygningen inspireret af antikt romersk kunsthåndværk og moderne art deco.

Den imponerende runde gård har en diameter på 43,4 meter og dækker et areal på 1615 m<sup>2</sup> og er forsynet med 88 søjler, der bærer kontorer og gange.

Bygningen kom til at koste 12,3 millioner kroner og heraf blev omkring 1 million brugt til udsmykning.

Politigården blev bygget til Københavns politi, men i 1938 blev bygningen overdraget til staten, idet Rigspolitiet nu var oprettet.

Vi mødtes i strålende solskin foran hovedindgangen. Man kunne ikke bare vandre ind i bygningen. Vi blev modtaget af hele fire guider, som efter navneopråb, kontrol af billedlegitimation og udlevering af adgangsskilt lukkede os ind gennem adgangssluserne. Vi kom nu rundt i bygningen i to hold hver med to guider. Det var nuværende eller tidligere politifolk, som viste sig at supplere hinanden på ganske munter vis.



Den ene halvdel af bygningen var under reovering, men der var rigeligt at se i den del, der var tilgængelig, hvor vi kunne konstatere, at man nemt kunne fare vild. Undervejs fik vi fortalt om området og bygningens historie. De to hold fik ikke helt den samme rundvisning. Det ene af holdene fik en omfattende information om besættelsen og de tyske "varulve", mens det andet hold fik en mere indgående historie om hele det område, hvor politigården er placeret. Begge holdene kunne nyde denne del af rundvisningen, siddende i et mødelokale.





Den videre rundvisning gik gennem lange gange, op ad trapper med ophold undervejs, hvor vi fik forklaret om arkitektoniske detaljer og kunne se, hvordan lamper, gelændere, stole og andet var udført i bronze med de samme motiver.

Den store runde gård var imponerende, her har arkitekten Aage Rafn hentet inspiration fra Pantheon i Rom og fra Karl 5.s palads i Alhambra i Granada.

Den noget mindre firkantede gård er på 537 m<sup>2</sup>, her så vi den store bronzefigur "Slangedræberen", der symboliserer det godes kamp mod det onde.

I begge gårdene har man som mange andre steder i bygningen benyttet stjernemotivet. I gårdene skjuler de afløbet for regnvandet.

I den firkantede gård var der mindevægge for de faldne politifolk under 2. verdenskrig og for politifolk, der er dræbt ved en voldshandling under tjeneste i Københavns politi.

Det ene hold sluttede sin rundvisning i den runde gård; en noget kølig oplevelse, da solen nu var gået ned. Klokken var nu blevet nitten, så vi blev sluset ud og kunne i rask trav nå frem til restaurant Rio Bravo. Her sluttede dagens arrangement med laksesnitte, stegt flæsk med kartofler og persillesovs samt kaffe. Jro



## Stegt flæsk i Rio Bravo



# Julefrokost 2016

Årets julefrokost var endnu engang henlagt til Scandic Copenhagen, hvor der var lagt op til den traditionelle hyggelige og muntre sammenkomst. Tilslutningen var som sædvanlig stor. Omkring 150 deltagere var mødt frem tirsdag den 22. november ved tolvtiden klar til en festligt eftermiddag.





De fleste mødte frem i god tid, så der var lejlighed til hilsen og snak, mens velkomstdrikken blev nydt, inden vi invaderede festlokalet og fandt plads ved 10-mandsbordene. Formanden bød velkommen og udbragte den første skål. Vi startede med sildene, der stod klar på bordene, og derefter gjaldt det den store buffet med noget for enhver smag. Og der kunne nydes øl, snaps og vin efter eget valg.

Da den værste sult var stillet, holdt formanden sin traditionelle tale, der i år blev afsluttet med nogle betragtninger fra Johannes Møllehave om den tredje alder. Afsluttende med ordene: "Den tredje alder: Fryd og hjertebanken og rigtig tid og ro til eftertanken."

Så var det tid til underholdning. Endnu engang satte Carol Conrad sig til flyglet, og der var gensyn med de to dejlige operasangere, Lise Lotte Nielsen og Gert-Henning Jensen, der underholdt os med operettesange, PH-vise og forskellige julesange. Der blev sunget med undervejs, og der var stort bifald til de tre kunstnere, som selvfølgelig kvitterede med et ekstranummer.

Den livlige snak fortsatte ved bordene kun afbrudt af uddelingen af mandelgaver til de heldige, inden vi klokken 16:30 kunne takke af for en hyggelig sammenkomst.

Jro Fotos J. Bresson



**Sven Arne Vallentin, der er medlem i Statoil Pensionistforening VEST, har i foreningens blad Pensionistnyt skrevet nedenstående artikel, som vi hermed bringer, da den jo også er relevant for vore medlemmer.**



## **DE FIRE FONDE**

I det følgende vil jeg prøve at beskrive, det der lå til grund for vor PENSIONSKASSE, samt tilblivelsen af de FIRE FONDE.

Jeg har forsøgt at gøre beskrivelsen så kort som mulig, men det er en lang og god historie, som vort gamle firma fortjener æren af.

Formålsparagraffen fra 1936 var flot og enestående, og slet ikke normalt dengang. Vi kan vist godt konkludere, at formålsparagraffen fra den gang er opfyldt.

### **LIDT HISTORIE:**

1936 blev PENSIONSKASSEN I DANSK ESSO stiftet med følgende formålsparagraf:

***Det er et led i Esso's politik på personaleområdet, at sikre selskabets medarbejdere og deres efterladte en rimelig standard ved pensionering, død eller invaliditet.***

For at blive medlem af pensionskassen skulle man være fastansat funktionær i Dansk Esso A/S. Optagelsen kunne først ske efter fyldte 25. år, men så var man til gengæld forpligtet til at være medlem.

Pensionskassen var opbygget som en såkaldt tilsagnsordning, hvor man fik et "tilsagn" om en pension på 1,75% pr. år, man havde været medlem af kassen. Både selskabet og medarbejderen betalte til pensionskassen; selskabet betalte 12 %, og medarbejderen betalte 6% af gagen i bidrag til kassen.

Pensionsalderen var fastsat til 65 år.

Pensionskassens bestyrelse bestod af 7 medlemmer.

3 blev udpeget af selskabet, 3 blev valgt af medlemmerne, og formanden skulle være en ekstern anerkendt jurist.

Jeg var medlem af bestyrelsen i flere år, både som valgt og som udpeget.

Jeg kan huske, at min kone og jeg i 1971 købte hus i Kolding; vor økonomi var stram. Jeg forespurgte høfligt i personaleafdelingen, om der var mulighed for midlertidigt at slippe for at betale til pensionskassen. Svaret var høfligt og bestemt: "Unge Vallentin, De kan godt slippe for at betale til pensionskassen, men så skal De finde et andet firma at arbejde for!"

Den besked er jeg i dag glad for, at jeg fik !

### **PENSIONSKASSEN I STATOIL OVERTAGES AF PFA.**

Kravene til at drive firma-pensions-kasser blev større og mere besværlige at efterleve. Bestyrelsen i PENSIONSKASSEN I STATOIL besluttede sig derfor til at

undersøge markedet for at finde en professionel pensionspartner. Ultimo 1991 blev vi enige med PFA om en model for at overtage pensionsforpligtelsen fra PENSIONSKASSEN I STATOIL.

Der blev "regnet og regnet" af regnedrenge, økonomer og aktuarer.

Her følger nogle af de tal, der indgik i det videre regnestykke:

- Der var ca. 950 personer, der var medlemmer af pensionskassen. Heraf ca. 450 som var på pension, og ca. 500 som stadig var tjenestegørende.
- Pensionskassens formue blev opgjort til : 1.150.000.000 kr (1.150 millioner kroner), som var investeret i højtforrentede sikre papirer.
- Når man opgjorde, hvad pensionskassen "skyldte væk", til dem der var på pension, og til dem der engang skulle på pension, kom man frem til et beløb på ca. 880.000.000 kr.
- Altså – der var et "overskud" på 270.000.000 kr, (270 millioner kroner), når alle nuværende og fremtidige pensionister havde fået det, de var blevet lovet.
- Overskuddet på 270 millioner var jo resultatet af funktionærernes 6% og Esso/Statoil's 12% indbetalinger i en årrække, samt dygtige/heldige investeringer.

Der blev afholdt en lang række informationsmøder landet rundt i januar 1992.

Som bestyrelsesmedlem husker jeg, at jeg sammen med Ole Buhl og Jørn Brandt var til 5 meget velbesøgte møder i Jylland i "sne og sja" .

Efter info-møderne landet rundt blev der ultimo januar 1992 afholdt ekstradionær generalforsamling i PENSIONSKASSEN I STATOIL på Sankt Annæ Plads.

Generalforsamlingen besluttede med stort stemmeflertal at opløse Pensionskassen og overføre fremtidig pensionsudbetaling til PFA.

Det var rigtig "juleaften", hvad skulle vi bruge de overskydende 270 millioner til ?

### **ETABLERING AF DE FIRE FONDE**

På den ekstraordinære generalforsamling blev det desuden besluttet at oprette fire fonde til at udnytte overskuddet på ca. 270 millioner til at videreføre de gode intentioner fra den gamle pensionskasse, som ikke kunne dækkes af PFA-aftalen.

Inden pengene kunne fordeles, blev der til PFA indsat nogle millioner til at forøge de bestående pensioner med 4%.

De fire fonde, som herefter delte 235 mill. Kroner var:

#### • **BIDRAGSSUSPENSIONSFONDEN**

Formål: Funktionærer og Statoil skal ikke indbetale bidrag de næste 7 – 20 år. . 165 mill

#### • FØRTIDSPENSIONS-FONDEN

Formål: Funktionærer skal kunne gå på frivillig pension som 60-årig. 55 mill.

#### • KARRIERETILSKUDSFONDEN

Formål: Yde supplerende pensionsbidrag ved ekstraordinære lønstigninger. 10 mill.

#### • SYGE- og ÆGTEFÆLLEUNDERSTØTTELSE

Kan søges af pensionister, der er kommet i en økonomisk uholdbar situation. 5 mill.

For alle fire fonde skulle gælde:

- Fondenes midler vil alene gå til Statoilmedarbejdere, der var medlem af PENSIONS-KASSEN I STATOIL.
- Fondenes midler vil på ingen måde kunne tilfalde Statoil A/S.

#### **HVORDANG ER DET SÅ GÅET FONDENE ?**

I de første fire år af fondenes levetid sad jeg med i bestyrelsen af de første tre nævnte fonde.

De første tre fonde er nu for længst "slidt op" til gavn og glæde for de mange funktionærer, der ikke længere skulle betale 6% bidrag til pensionskassen, eller som gik på pension som 60-årig (med pension som om man var 65 år), eller som fik sin pension justeret i h.t. slutløn. Overførslen til PFA, og oprettelsen af de fire fonde, blev en stor succes. Ikke mindst for alle dem der fik glæde af alle fondene.

Selv har jeg haft glæde af de tre fonde, idet jeg gik på pension som 60-årig.

Siden har jeg haft glæde af den fjerde fond ved at deltage i Pensionistforeningens arrangementer.

#### **PENSIONS-FONDEN FOR SYGE- OG ÆGTEFÆLLEUNDERSTØTTELSE**

Denne fjerde og mindste fond lever stadig i bedste velgående.

Oprindeligt blev fonden tilført 5 mill. kr. Så vidt jeg ved, har fonden kun udbetalt ganske få penge til fondens oprindelige formål. Fondens midler er derfor vokset til næsten det dobbelte.

I fondens nuværende vedtægter er der anført:

***Endvidere kan der sekundært ydes tilskud til fælles aktiviteter af social karakter også for tidligere ansatte medarbejdere og deres pårørende, når forholdene taler herfor.***

Det er disse linjer, der gør den store forskel for os: det er denne fond der finansierer vor pensiontforeningers sammenkomster, og det er lækkert.

De tilskud vi får til sociale arrangementer i pensionistforeningerne, kommer altså ikke fra Statoil A/S, men kommer fra den fond, vi selv etablerede for overskuddet i pensionskassen.

Vor daværende personaleleder Jørn Brandt stod i sin tid for alt det praktiske med etablering af fonde og aftale med PFA. Han kaldte den fjerde fond:

EVENTUEL/MÅSKE/DIVERSE – fonden, som kan bruges til det vi har glemt i hele processen !

GODT TÆNK – DET HAR VI GLÆDE AF I DAG !!

Sven Arne Vallentin

## Udlandstur i 2017:

# MAKEDONIEN



## VIN, KULTUR OG NATUROPLEVELSER

I 2017 går udlandsturen til Makedonien fra den 23. maj til den 30. maj.



Vi flyver via Wien til landets hovedstad Skopje, her overnatter vi i to dage, ser byen og kommer rundt i omegnen, hvor vi bl.a. skal på vingårdsbesøg.

Det går videre med bus sydpå gennem en naturskøn nationalpark til den store Ohrid sø, her bliver vi indkvarteret i i byen Ohrid.

Herfra skal vi de kommende dage opleve sejltur på søen, endnu en skøn nationalpark, klosterbesøg, en gammel græsk ruinby og meget mere.



Hver dag får vi morgenmad på hotellet og bortset fra en enkelt frokost er alle måltider inklusive vin og vand inkluderet i rejsens pris, så man skal næsten ikke have pungen op af lommen undervejs.

Vi regner med at komme til at smage nogle af de lokale retter og ikke mindst den fortræffelige vin, der produceres i Makedonien.

På turen vil der være dansk rejseleder suppleret med lokale guider

**Indbydelse til turen med alle detaljer er vedlagt dette nummer af SeniorNyt**

# PROGRAM 2017

Så er vi klar med programmet for det kommende år. Der bydes som sædvanligt på otte spændende arrangementer.

## Februar

**Tirsdag den 14. februar**

### Generalforsamling



Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i Circle K's hovedkontor. Aftenen forløber efter det traditionelle program, hvor der serveres platte med tilhørende drikkevarer.

## Marts

**Onsdag den 29. marts**

### Besøg på Thorvaldsens Museum



Samlingerne på museet består af Thorvaldsens egne skulpturer og skitser samt hans omfattende samlinger af andre kunstners værker. På rundvisningen får vi fortalt om Thorvaldsen og udvalgte værker. Efter museumsbesøget spiser vi frokost på en restaurant i nærheden..

## Maj

**Onsdag den 10. maj**

### Sejltur med Saga Fjord



Med start fra Roskilde havn får vi en skøn to-timers sejltur i det inderste af Roskilde Fjord, mens vi nyder en dejlig frokost om bord. Bagefter kan man se sig om i Roskilde by.

## Maj

**Tirsdag den 23. maj – tirsdag den 30. maj**

### Flyrejse til Makedonien



Under overskriften: "Vin, kultur og naturoplevelser" går årets udlandstur til Makedonien. Der bliver to dages ophold i hovedstaden Skopje, inden vi kører sydpå til Ohrid Søen, hvorfra der de kommende dage er sejltur på søen og spændende udflugter i området til forskellige seværdigheder.

## Juni

**Ultimo juni måned**

### Grønnegårdsteatret



Vi gennemfører igen i år det traditionelle arrangement, hvor vi mødes inden forestillingen og nyder en platte og tilhørende vin.

Hverken årets forestilling el-dato for arrangementet er

kendt på nuværende tidspunkt. Det ved vi mere om i løbet af foråret.

## August

**Onsdag den 23. august**

### Esrum Kloster og Falkonergården



Denne tur starter med en besøg på Esrum Kloster, hvor vi får rundvisning og mulighed for at se os om på området, inden vi nyder en frokost i klostrets restaurant.

Bagefter kører vi til Fredensborg Falkonergård, hvor vi får en flot opvisning med vilde rovfugle.

Det er en tur i egen bil med mulighed for opsamling

## September.

**Onsdag den 20. september**

### Samlermuseet i Stege



Når vi ankommer med bussen til Stege, får vi serveret formiddagskaffe, inden man på egen hånd kan gå rundt i det lille pudsige museum, hvor man kan opleve verden af i går.

Turen går videre til Nyord, hvor vi får frokost og kan gå lidt omkring i Nyord By, inden bussen vender tilbage til København.

## November

**Sidst i november**

### Julefrokost



Dato og sted for afholdelse af årets julefrokost vil blive meddelt på et senere tidspunkt.