

# SeniorNyt

Medlemsblad for Pensionistforening Øst  
for tidligere medarbejdere i Esso, Statoil  
og Circle K i Danmark.

Pensionistforening ØST

Medlemsblad nr. 58 Juli 2017



## Læs referater og se billeder fra:

- Besøg på Thorvaldsens Museum
- Sejltur med Sagafjord
- Udlandstur til Makedonien
- En aften i Grønnegårds Teatret

## Kommende arrangementer:

- Falkonergården og Esrum kloster
- Samlermuseum i Stege og Nyord



## Kære medlemmer

En del af vores arrangementer foregår jo udendørs, og i den forbindelse følger vi i bestyrelsen vejrudsigterne dagene før og er spændte på, hvordan vejret arter sig.

Vi er heldigvis sjældent blevet ramt af rigtigt dårligt vejr. Men dette forår har vejret ikke vist sig fra den bedste side. Vores sejltur med Sagafford på Roskilde Fjord foregik i øsregnvejr, men vi kunne da heldigvis sidde indenfor, men udsigten blev godt nok lidt diset.

På turen til Makedonien havde vi hektisk regnvejr de første par dage, men ellers forløb turen vejræssigt fint.

Mest spændte var vi i forbindelse med vores årlige besøg i Grønnegårdsteatret, her så vejrudsigten ikke lovende ud, og hvad gør man med 85 platter, hvis arrangementet bliver aflyst i sidste øjeblik? Men det gik fint, og vi havde som sædvanlig en hyggelig aften.

Nu håber vi på godt sommervejr og ser frem til efterårets arrangementer, som er delvis udendørs, til Falkonergården og Esrum, samt til Stege og Nyord.

Indtil da ønskes alle en god sommer.

John Rostholm

## Tillykke



Poul Henning Olsen	90 år	29. juli
Valther A. Kisling	90 år	25. september
Johan Joen Simonsen	90 år	24. oktober
Erik Clausen	80 år	2. oktober
John Jensen	80 år	25. november
Finn Jensen	75 år	4. september
Ole Strandberg	75 år	11. september
Preben Mühling	75 år	20. september
Vagn Hove	75 år	1. oktober
Kirsten Møller	75 år	7. oktober
Frode Madsen	75 år	22. oktober
Torben Petterson	75 år	14. november
Mikael Blak	75 år	13. december
Ole F. Schmidt	75 år	17. december
John From-Poulsen	70 år	9. oktober
Ulla Hasselberg	65 år	26. august
Catrin Nord	65 år	6. oktober
Lone Møller Nielsen	60 år	2. november
Tina Pedersen	55 år	22. september

## Årets julefrokost

Selv om vi er her midt på sommeren, og der heldigvis er lang tid til jul, skal vi da lige minde om, at årets julefrokost er fastlagt til:

**Mandag den 27. november.**

Som tidligere år på hotel Scandic Copenhagen.

## Velkommen

### Nye medlemmer i Pensionistforening ØST

Leif Gerner Schmidt	2970 Hørsholm
Anette Heilmann	2680 Solrød Strand
Claus Bak	2800 Kgs. Lyngby

## Du kan være med til at bestemme ! Hvad skal der ske i 2018 ?

Til alle de medlemmer, hvor vi kender mailadressen, har vi for nogen tid siden udsendt en opfordring om at fremkomme med forslag til Foreningens 2018-program. Det har medført, at vi har modtaget en hel del gode ideer, som vi kan arbejde videre med i bestyrelsen. Men vi kan da godt bruge flere ideer, så hold dig ikke tilbage. Kontakt en af bestyrelsens medlemmer og fremfør dine ønsker til indenlandske og udenlandske arrangementer.

### Bestyrelsen



## SeniorNyt

### Medlemsblad for Pensionistforening Øst

For tidligere medarbejdere i Esso, Statoil og Circle K i Danmark

**Redaktion:** John Rostholm Tlf. nr. 4817 0865

**Oplag:** 220 eksemplarer

**Forsiden:** Fra turen til Makedonien

Næste nummer af SeniorNyt udkommer den 12. december

## Kommende arrangementer

### Falkonergården og Esum Kloster. Onsdag den 23. august



På Falkonergården lidt uden for Fredensborg skal vi opleve træning af rovfugle, hvor årtusinders jagttraditioner genoplives med fortællinger om falkonerfuglene. Træningen af falke, høge og ørne foregår i et område, som for 700 år siden var Valdemar Atterdags jagtmarker, og for 500 år siden var det Frederik II, som tumlede sine jagtdyr og fugle ved Esum. Nu kan man nyde det smukke landskab med søer, skov og marker som baggrund til falkonerens træning af de store jagtfugle.



Esum Kloster blev grundlagt allerede omkring 1150 på foranledning af ærkebiskop Eskil af cisterciensermunke fra Frankrig. Det voksede hurtigt til at være et af landets rigeste og mægtigste klostre. Efter reformationen blev kirken og de fleste klosterbygninger revet ned, så nu er det kun økonomigårdens sydfløj, der er bevaret, den stammer fra sidst i 1300-tallet.

**Vi mødes klokken 10:30 ved Falkonergården, Davidsvænge 11, 3480 Fredensborg.**

**Indbydelse er vedlagt dette nummer af SeniorNyt.**

**Sidste frist for tilmelding er onsdag den 2. august.**

Arrangør: Leif Mortensen

### Samlermuseet i Stege og besøg på Nyord. Onsdag den 20. september



Med start fra DGI-byen kl. 08:30 kører vi med bus sydpå til Møn, hvor vi ved ankomsten til Thorsvang, Danmarks Samlermuseum, starter med kaffe og kage, inden man på egen hånd kan gå rundt i det lille museum.

Her kan du opleve verden af i går med en tur gennem de gamle butikker og værksteder, der bugner af ting fra de skønne dage, hvor farfar var ung.



Derefter går turen videre til øen Nyord, hvor vi i byen Nyord skal nyde vores frokost i byens forsamlingshus.

Øen består for størstedelen af strandenge og så byen, hvor gårde og huse stadig ligger samlet, mens de ellers i Danmark normalt er flyttet ud på markerne.

Efter frokosten bliver der lejlighed til at gå lidt rundt i den lille hyggelige by, hvor der i flere af bygningerne er forskellige småudsalg af lokale varer.

Herefter går turen tilbage med bussen mod København.

**Indbydelse udsendes midt i august.**

**Sidste frist for tilmelding er onsdag den 6. september.**

Arrangør: John Rostholm

### Pensionistforening Øst

[www.seniornyt.com](http://www.seniornyt.com)

Formand	John Rostholm	Fasanvang 5	3450 Allerød	4817 0865	john@rostholm.dk
Næstformand	Leif With Mortensen	Nygårdsvej 56 <sup>5th</sup>	2100 Kbh. Ø	2196 0917	leifwith@hotmail.com
Kasserer	Lars Henry Jensen	Louiselund 12 <sup>st</sup> Lejl.3	2970 Hørsholm	4586 4976	dlhl@post7.tele.dk
Sekretær	Mikael Blak	Rosenhaven 504	2980 Kokkedal	4914 5812	mikaelblak@mail.tele.dk
Bestyrelsesmedl.	Else Holm	Askevænget 3	2680 Solrød Str.	5614 3021	eholm1@live.dk

# Thorvaldsens Museum

Onsdag den 28. marts samledes dagens 56 deltagere i Thorvaldsens Museums forhal, hvor vi blev opdelt i tre grupper, der den næste times tid med hver sin rundviser kom rundt i dele af museets samlinger.



Bertel Thorvaldsen blev født den 19. november 1770 i København. Allerede som 11-årig blev han indskrevet som elev på Kunstakademiet, hvor han tegnede om aftenen. I 1786 rykkede han op i Modelskolen, hvor han fik Akademiets betydeligste kunstnere, Johannes Wiedewelt og Nicolai A. Abildgaard som lærere. I de kommende år opnåede han at blive belønnet med både Akademiets lille og store sølvmealje og blev i 1793 tilkendt den store guldmedalje. Tre år senere kunne han så drage mod Rom for det stipendium, der fulgte med guldmedaljen.



De første par år i Rom fik han ikke udført ret meget, men efterhånden kom der gang i tingene, og han fik i sit stadig større og større atelier udført mange forskellige opgaver. Det fortsatte efter, han havde et kort ophold i København 1819-20.

Den 17. september 1838 vendte han tilbage til København, hvor han fik en strålende velkomst. Han havde flere gange hjemsendt store samlinger af sine arbejder, som han ved sin død ville skænke til byen København.

Der blev indsamlet midler til oprettelse af et museum, Thorvaldsen gav selv et væsentligt bidrag, og kongen anviste en grund.

Han nåede ikke at se det færdige museum. Han døde den 24. marts 1844 og blev bisat i Vor Frue Kirke, indtil hans kiste fire år senere fik sit endelige hvilested i den murede grav i museets gård.



Under rundvisningen, der koncentrerede sig om underetagen i museet med de mange skulpturer, fik vi fortalt om Thorvaldsen liv og levned og kom rundt i de mange smukke rum, hvor gulve og lofter var forskellige og afstemt til lokalerne.

Bortset fra enkelte værker i marmor var det Thorvaldsens originale gipsmodeller, der blev brugt ved fremstillingen af hans endelige marmor- og bronzeværker, vi kunne se i museet.



Thorvaldsen var på et tidspunkt ved at opgive sit ophold i Rom, da pengene var sluppet op. Men det blev udset, da en rig englænder bestilte "Jason med det gyldne skind" i marmor. Thorvaldsen havde regnet med at fuldføre dette arbejde i løbet af 1803, men han fik pludselig så travlt, at der faktisk gik 25 år før statuen blev afleveret.

I de næste mange år frem til 1820 var Thorvaldsen optaget af antikke emner og i følgende år fremstillede han statuer, rytterstatuer og relief'er i massevis.



4. Som vi kunne konstatere i museet, har hans produktion været helt overvældende og kan ses overalt i Europa. Jro



**Dagens frokost blev nydt i Kanal-Cafeen.**



# SAGAFJORD

For en gang skyld var vi ikke heldige med vejret, det var en regnfuld dag, da hele 84 deltagere den 10. maj mødte op i Roskilde Havn klar til en frokostsejls med Sagafjord.



Ved landgangen blev vi modtaget af skibets "admiral", det viste sig at være Niels Parsner, som en del af deltagerne kendte fra hans korte tid som HR-direktør i Statoil i 2005-06.



Alle fandt en plads ved bordene, og inden vi gik i gang med frokosten, bød Niels Parsner velkommen og fortalte lidt om skibet. Under den to timer lange sejltur gav han lidt munter orientering om noget af det, vi passerede, bl.a. Ringøen og øen Elleore, hvor man i 1907 optog den berømte stumfilm " Løvejagten på Elleore".



Det var ikke en traditionel platte vi fik serveret, frokostenretningen bestod af:  
Lakserilette med sprødt grønt  
Rødbeder med gedeost, spinat og pinjekerner  
Kyllingebryst med rødder  
Unikaoste med condiments  
Fransk porretærte med trøffelcreme  
Roastbeef med løg



Selv om vejret var lidt trist, havde vi en hyggelig eftermiddag om bord, hvor snakken gik livligt. Vi sluttede af med kaffe, inden vi gik fra borde i øsregnvej.

Jro

## DET TRADITIONELLE BESØG I GRØNNEGÅRDS TEATRET ONSDAG DEN 28. JUNI

Først på ugen var vejrudsigten ikke spændende, men da vi nåede frem til onsdagen, kunne aftenens 81 deltagere møde op ved Designmuseum Danmark uden regntøj. Det var lykkedes at få et reserveret areal, hvor der var opstillet borde med bænke, så der blev ikke behov for de medbragte campingstole m.v. Alle kom til at sidde ned, og efter formandens velkomst kunne vi starte indtagelsen af de lækre platter med tilhørende vin og nyde hyggeligt samvær den næste 1½ time, inden vi klokken 19:30 indtog vores pladser foran scenen. Årets forestilling var Holbergs komedie "Don Ranudo". En af de mindre kendte komedier, hvor handlingen var lidt tyndbenet, mens skuespillernes indsats var udemærket. Det blæste noget under den sidste del af forestillingen, så det blev en lidt kold fornøjelse til sidst, men alt i alt en hyggelig aften i museets have.

Jro

# GRØNNEGÅRDS TEATRET

## TEATER FOR ALLE – UNDER ÅBEN HIMMEL – MIDT I KØBENHAVN



# MAKEDONIEN



23. – 30. MAJ

## Tirsdag den 23. maj.

Efter en del afbud mødtes turens 31 deltagere meget tidligt om morgenen i Københavns Lufthavn, hvor der var afgang med Austrian Airlines kl. 07:10. Efter et hurtigt flyskift i Wien var vi fremme i Makedoniens hovedstad, Skopje, omkring kl. 12:00.



Vores rejseleder, Jacob, var med fra København og kunne hurtigt lede os ud til den ventende bus, hvor den lokale guide, Emma, sluttede sig til selskabet. Bussen bragte os hurtigt til centrum af Skopje, men kunne ikke køre helt frem til hotellet, så vi måtte vandre et stykke, før vi kunne blive checket ind på hotel Marriott, et flot ny indrettet hotel. Ikke alle værelser var klar og uddelingen af vores frokostsandwich blev

lidt forvirrende. Men alt kom på plads, og hen på eftermiddagen samledes vi klar til en byvandring.



Vi kom rundt i den centrale del af byen, hvor vi fik set og forklaret om de mange nye pompøse bygninger og ikke mindst de mange, meget voluminøse statuer og monumenter. Videre gik turen over Vadarfloden ad den gamle Stenbro. Efter endnu flere statuer nåede vi frem til det gamle bazarområde, det størst bevarede i Europa. Her var butikker og masser af restauranter. Vores tur sluttede for enden af bazarområdet. Nu var man på egen hånd.



De fleste søgte ind til et spændende udspekteringssted med et utal af ølvarianter. Andre besøgte en nærliggende kirke. Alle blev vi overraskede af et gigantisk regn- og tordenvejr, så det var bare med at komme indendørs.



Vores bus var heldigvis klar til at bringe os tilbage til hotellet, så vi klarede det nogenlunde tørskoet, så vi kunne få et kort hvil, inden det på ny gik afsted med bussen. Nu gjaldt det aftensmaden, som skulle nydes i en restaurant oppe på bjerget Vodno uden for Skopje. Det regnede stadig voldsomt, så man kunne nogle gange være i tvivl, om man kørte på vej eller i en flod. Vi fik et fortræffeligt måltid med makedonske specialiteter og glimrende vin, inden busturen gik tilbage til hotellet. Nu i opholdsvejr, så vi kunne nyde udsigten ned over byen. Herefter var det hurtigt til køjs efter en lang dag.



## Onsdag den 24. maj

Efter et fortræffeligt morgenmåltid var der busafgang, vi skulle på vingårdsbesøg. Første stop var ved vingården Tikves, her fik vi en meget lang og omfattende rundvisning, så vi nærmest blev eksperter i vinfremstilling. En medarbejder fortalte på makedonsk, Emma oversatte til engelsk, men var svær at høre og forstå, så Jacob supplerede på dansk. Så det var rart, at vi endelig kunne slå os ned i vingårdens restaurant, hvor vi



nu fik fornøjelsen af at smage hele fem forskellige, meget gode vine. Afsluttende med den lokale version af grappa.



Mens vi havde siddet behageligt inden døre, var det begyndt at regne, så vi kørte direkte til næste vingård, Stobi, hvor der ikke var rundtur, men til gengæld en fortræffelig frokost med tilhørende gode vine i den moderne restaurant.



Vejret var nu klaret op, så efter lidt omveje bragte bussen os frem til den antikke ruinby ved Stobi, hvor en lokal guide på let forståeligt engelsk og med god viden førte os rundt i ruinerne og forklarede om stedet, hvor især de gamle mosaikker var imponerende.



Det var efterhånden sent på eftermiddagen, så busturen gik tilbage til hotellet i Skopje, hvor der ikke blev megen tid til afslapning før det på ny gik afsted. Vi skulle ikke så langt, men det blev med bussen på grund af det noget regnfulde vejr. Aftenens spisested var i

bazarområdet i en spændende restaurant i en bygning, der oprindeligt havde været et såkaldt karavanserai. Her var spændende udsmykning på væggene, og vi fik endnu engang et glimrende måltid med lokalt islæt. Så det blev en god afslutning på dagen.



## Torsdag den 25. maj



Efter morgenmadsen forlod vi hotel Marriott, og det gik nu med bussen sydpå. Vejrudsigten havde truet med regn – og det blev det. Turen gik gennem nationalparken Mavrovo, som rummer både bjørne og ulve. Dem havde vi nu ikke regnet med at se, og det var heller ikke muligt, da regnen væltede ned og slørede for udsigten. Vi havde et kort stop undervejs, hvor det et øjeblik klarede op, så vi kunne nyde diverse drikkevarer og udsigten over en af de opdæmmede søer.

Vi skulle have besøgt Biogorski klostret. Men for at undgå en lille vandretur i regnen ændrede vi programmet, og besøgte i stedet et lille nonnekloster, hvor vi fik en rundvisning i den flotte kirke. På den videre tur fik vi serveret endnu en fortræffelig frokost med tilhørende gode vine.



Sidst på eftermiddagen nåede vi frem til vores hotel lidt uden for byen Ohrid. Hotellet hed "Beton" – det lovede ikke godt. Værelserne var dog fint nyrenoverede og stort set i orden. Men i reception og restaurant var akustikken en katastrofe. Da vi ydermere under vores ophold oplevede invasion af skolebørn i to omgange, var støjniveauet til tider temmelig anstrengende. Men vi er jo robuste, så vi klarede opholdet her de næste fem dage og fik midt i larmen udemærket morgen- og aftensmad. Men vores ellers gode rejsebureau skal ikke forvente ros for dette hotel.



## Fredag den 26. maj

Om turens 4. dag beretter Leif:

Denne dag skulle vi besøge byen Ohrid. Vi kørte med bussen de små fem kilometer og blev sat af ved den gamle bazar. Ohrid er en af de største byer i Makedonien og er smukt beliggende for enden af den store Ohrid sø, omgivet af høje bjerge og tæt på den albanske grænse. Byen har stor historisk betydning og er certificeret af Unesco. Byen er specielt kendt for sine mange kirker, de karakteristiske firkantede huse, samt for fremstillingen af perler.



Vi startede vores rundtur ved den store plads ved havnen og gik gennem den nedre byport, "Lower Gate". Vores første stop var ved House of Roberi, et af de fredede Ohridhuse, som i dag fungerer som nationalmuseum.



Turen fortsatte ad de smalle og meget stejle gader til Sofia kirken. Her fik vi en kort fortælling om kirkens historie, hvor der i dag kun holdes kirkelige handlinger ved specielle lejligheder. På vores vej kom vi forbi et område, hvor der bag et privat hus var udgravninger med gamle mosaikker og søjler.

Et stykke oppe ad bjerget gjorde vi holdt ved amfiteatret, hvor der i fortiden har været afholdt gladiator-kampe, teater, koncerter og offentlige henrettelser



Her mødte vi et hold kinesere, som var meget smilende og gerne ville foreviges med os.



Vi fortsatte gennem den sidste velbevarede byport, "Upper Gate", og fandt et lille sted, hvor vi kunne hvile benene og få lidt at drikke.

Efter pausen besøgte vi Saint Clemens kirke, hvor Saint Clemens blev begravet ved sin død i år 916. I forbindelse med kirken så vi udgravningerne af Europas første universitet, bygget i det 10. århundrede.

Resten af dagen havde vi fri til at opleve byen på egen hånd og få lidt frokost på en af de mange restauranter ved havnen.

## Lørdag den 27. maj



Dagens program bød på sejltur, så efter morgenmaden vandrede vi lidt hen langs søen til en lille mole, hvor der efter lidt ventetid dukkede en båd op og hurtigt fik os med om bord. På den store Ohrid sø, som er ca. 31 km lang og ca. 15 km bred sejlede vi nu 1½ times tid med Makedonien på venstre side og Albanien på højre side, indtil vi helt nede i bunden af søen nåede frem til den lille havn ved Skt. Naum klostret.



Klostret er grundlagt af Sankt Naum af Preslav, en bulgarsk lærd, der levede fra ca. 830 til 910.

Straks efter vores landgang vandrede vi op til klostret, der ligger med flot udsigt over Ohrid søen. Her kom vi rundt i dele af klostret



og den tilhørende kirke, Saint Archangel. Efter Sankt Naums død skete der mirakler, nogle af disse vises på fire freskoer i hans kapel. I dag påstås det, at hvis man lægger øret til hans gravsten, kan man høre hans hjerte slå – det var der dog ingen af os der oplevede.



Efter klosterbesøget var det tid til frokost, det foregik på en ø i en lille lagune. Her kunne vi, mens vi nød frokosten, også nyde udsigten ud over lagunen, hvor det var muligt at få en rotur.

Det var der efterfølgende nogle, der benyttede sig af. Under roturen kunne man i det klare vand se, hvordan vandet pibede op gennem sandet. Vandet kommer fra Prespasøen, der ligger ca. 10 km væk, på den anden side af bjerget i en højde, der medfører at vand herfra siver ned gennem kalkstenene og presses under bjerget og kommer op som kilder i lagunen og derefter fosser ud i Ohridsøen



Den sidste del af eftermiddagen blev brugt til afslapning, hvor man kunne nyde kolde, billige drikke, mens man nød udsigten over Ohrid søen i det forholdsvis gode vejr.

Lidt forsinket gik det derefter med båden retur til vores hotel.



## Søndag den 28. maj

Dagens bustur gik sydpå langs Ohrid søen, hvor første stop var ved "Knoglebugten". Her er gjort masser af fund fra forhistoriske bosættelser fra perioden 1200 - 700 før Kr. På søen har man etableret en landsby på pæle, som man mener, den må have set ud dengang for ca. 3000 år siden. Vi så museet med nogle af fundene og vandrede omkring og så ind i de forskellige hytter i pælebyen.



Busturen gik nu videre op i Galicia nationalparken, hvor vi ad en smal snoet vej nåede op til et udsigtspunkt med imponerende udsigt over Ohrid søen.

På vej nedad blev der gjort holdt ved en rasteplads. Her havde vores hotel forberedt en dejlig picnic. Så de næste timer gik med at nyde en lækker fro-



kost med drikkevarer ad libitum – og solen skinnede. Efter dette afslappende ophold gik turen tilbage langs søen, hvor der blev tid til et lille ophold, hvor foreningen gav eftermiddagskaffe, eller hvad man nu ville drikke.

Tilbage ved hotellet stod halvdelen af, mens resten kørte med ind til Ohrid, hvor man kunne tilbringe et par timer på egen hånd. Mange så hvordan man fremstillede perler, men desværre blev det et forrygende regnvejr, så det var med at søge indendørs.



Mandag den 29. maj



Busturen denne dag gik østpå, hvor vi skulle besøge Bitola, den næststørste by i Makedonien. Ved ankomsten kørte vi lidt uden for byen til ruinbyen Heraklea.

Den er grundlagt af Alexander de Stores far og er opkaldt efter den græske sagnhelt Herakles. Her vandrede vi rundt i strålende solskinsvejr og så de velbevarede ruiner, hvoraf kun en del er udgravet. Der var især monumenter fra romertiden: bade, basilikaer og amfiteater.

Bagefter kom vi ind til Bitola, der bl.a. er kendt for at rumme mange landes konsulater. Efter en kort vandring ned ad den lange gågade, hvor guiden fortalte om byen og nogle af bygningerne, samledes vi i en restaurant, hvor vi fik serveret en glimrende frokost med tilhørende drikkevarer ad libitum og afsluttende med kaffe m.v. - fortræffelig service.



Efter frokosten blev der lejlighed til at handle på gågaden, inden vi indledte hjemturen med bussen.



Undervejs blev der gjort en afstikker, så vi kom ud til Prespa søen, hvor der blev lejlighed til at nyde eftermiddagskaffen og udsigten over søen med det klare vand.

Tilbage på hotellet ventede aftensmaden og Leif fik lejlighed til at takke rejseleder, guide og chauffør for deres indsats i ugens løb.



*Rejseleder, guide og chauffør*

Tirsdag den 30. maj

Nu var det blevet tid at forlade hotel Beton, det foregik meget tidlig om morgenen. Busturen gik forbi Ohrid og derefter op gennem bjergene. Der var et par pitstop undervejs, inden vi nåede Skopje omkring klokken 11. Der var planmæssig afgang til Wien, og her havde vi så fornøjelsen at skulle vente tre timer, før vi lidt forsinket kunne lette mod København.

Forsinkelsen blev dog indhentet, så vi landede i Kastrup klokken 19:20 og kunne tage afsked ved bagagebåndet efter otte dages samvær, der på trods af lidt uheldigt hotel og en guide, der var lidt svær at forstå, havde budt på gode oplevelser med glimrende mad og fantastiske vine, klostre og ruiner, flotte landskaber og selvfølgelig det sædvanlige hyggelige samvær. Jro

