



Falkonergården



Esrum kloster



Thorsvang Samlermuseum



Nyord

Se referater fra efterårets  
arrangementer

## Hyggelig og munter julefrokost



Programmet for 2018 er nu  
fastlagt, læs om det på side 8





## Kære medlemmer

Programmet for 2018 er på plads og præsenteres her i bladet på side 8. Selv om det efterhånden bliver sværere og sværere at finde på nye arrangementer, vi har jo gennem årene snart været overalt, håber vi i bestyrelsen, at det foreliggende program byder på lidt for enhver smag, så vi glæder os til gensyn i det nye år.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

John Rostholm

## Tillykke



Otto Fejfer Jacobsen	85 år	2. januar
Hans Jørgen Sørensen	85 år	3. februar
Birgit Højgaard	80 år	21. februar
Niels Ebbesen Pors	80 år	22. februar
Lars Henry Jensen	75 år	5. februar
Kurt Hjortgaard Olsen	75 år	13. februar
Annie Christensen	75 år	19. februar
Lillian Hansen	70 år	12. januar
Hanne Henriksen	70 år	13. januar
Børge Keller	70 år	4. februar
Warny Munch	70 år	24. marts
Susan Byrstring	55 år	9. marts

**Udlandsturen i 2018 går med fly til den polske by Krakow.**

**Turen er allerede udsolgt.**

**Vil man på venteliste, skal man rette henvendelse til Leif Mortensen.**

## SeniorNyt

Medlemsblad for Pensionistforening Øst

For tidligere medarbejdere i Esso, Statoil og Circle K i Danmark

Redaktion: John Rostholm Tlf. nr. 4817 0865

Oplag: 220 eksemplarer

Forsiden: Fra efterårets arrangementer

Næste nummer af SeniorNyt udkommer den 1. marts 2018

## Pensionistforening Øst

[www.seniornyt.com](http://www.seniornyt.com)

Formand	John Rostholm	john@rostholm.dk
Næstformand	Leif With Mortensen	leifwith@hotmail.com
Kasserer	Lars H. Jensen	dhl@post7.tele.dk
Sekretær	Mikael Blak	mikaelblak@mail.tele.dk
Bestyrelsesm.	Else Holm	eholm1@live.dk

## Onsdag den 23. august

I strålende solskinsvejr ankom dagens 37 deltagere i egne biler til Falkonergården ved Fredensborg, hvor vores besøg startede indendørs.



Her indledte Edith Wenzel med at fortælle om den tusindårige tradition med at opdrætte falke og bruge dem til jagt. Vi fik fortalt om fuglene og træningen af dem og en masse om den historiske baggrund i Danmark og i udlandet. Og så fik vi præsenteret et par fugle. Først en falk, der strøg frem og tilbage i lokalet i fantastisk fart, mens den undervejs greb nogle godbidder i luften. Derefter den noget større musvåge, der også viste sin flyvekunst.



Udendørs så vi derefter, hvordan den lynhurtige falk blev trænet, og vi fik præsenteret den store imponerende russiske steppeørn. Til slut skulle den amerikanske rødhaledede musvåge vise, hvad den kunne. Det havde den imidlertid ikke lyst til, så den forsvandt en kort stund, men vendte dog tilbage, så vi kunne afslutte formiddagens interessante ophold på Falkonergården.

Derefter gik det i bilerne nordpå. En flot køretur rundt om Esum Sø, hvor alle med større eller mindre held nåede frem til P-pladsen ved Esum Kloster.





## Falkonergården og Esrum Kloster



Vores besøg i klosteret startede i Klosterkælderen med frokost, hvor vi skulle have "en bid af den velmagende Middelalder". Frokosten var da også lidt utraditionel, men ganske velmagende: Plukket fisk i eddike-honning sauce med safran, hertil salat af krydderurter med Esrum klostersennep-vinaigrette. Ragout af flæsk og hestebønner i simret fond med syltet sommerkål med sødskaerm og dild. Og til slut ost med knasende æblekompot og sylt. Hertil nybagt brød. Da alle var mætte, samlede vi på gårdspladsen, hvor vores guide ventede.



Foran en model, der viste klosterets oprindelige omfang, fik vi nu en munter beretning om munkevæsenet i Danmark og om klostrets historie, der går tilbage til ca. år 1150. Efter reformationen blev det meste af det store klosterkompleks revet ned, så det nu kun er økonomigårdens sydfløj, der er tilbage.

Vores guide førte os herfter ind i klosterhaven, hvor vi fik set og fortalt om nogle af de lægeurter, munkene dyrkede i middelalderen.



Tilbage ved klosterbygningen fik vi fortalt om skiftende kongers ombygninger, inden vi vandrede op på første salen, hvor vores rundvisning afsluttedes med lidt mere information om brugen af bygningen,



og inden vi tog afsked med vores glimrende guide, fik vi lige historien om Broder Rus. Herefter slog vi os ned ved bordene på gårdspladsen og kunne afslutte en spændende dag med kaffe og jordbærkage. Jro





# THORSVANG SAMLERMUSEUM

Onsdag den 20. september var der tidlig busafgang fra DGI-byen, og efter opsamling ved Karlstrup blev det tid til den traditionelle "morgenmedicin", mens det gik sydpå ad motorvejen i begyndende regnvej. Vi ankom til Thorsvang Samlermuseum lidt før Stege omkring klokken ti og blev til vores overraskelse modtaget af et af vores medlemmer, Erik Clausen, der har sin bopæl i Stege og er en af de frivillige på museet. Vi indledte vores besøg i restauranten med kaffe og dejlig kage, hvorefter man på egen hånd kunne gå omkring og se på de mange udstillede ting og sager.



*Erik tog imod ved bussen*



*Kaffe med kage blev nydt i restauranten*



*Der blev handlet hos købmanden*

Initiativtageren til Thorsvang Samlermuseum hedder Henrik Hjortkær. Han har samlet på gamle ting hele sit liv, og det lykkedes for et par år siden at få etableret museet med en kæmpe indsats fra en masse frivillige. Museet har en række små butikker. Ud over den flotte købmandsbutik er der bl.a. bager, slagter, hælebar, isenkræmmer, radioforretning og materialhandel. Alle er de forsynet med en masse ting og sager, der viser, hvordan verden var engang. I nogle af museets andre bygninger er der indrettet forskellige gamle værksteder, der findes også biograf og en flot indrettet skolestue. Nogle gamle spændende køretøjer manglede der heller ikke, og i en lille bunker fra krigens tid blev vist en lille forestilling med lys, lyd og musik med episoder fra Møn. I et nyindrettet lokale var man i gang med opstillingen af en samling af ølflasker – med indhold – i alt 3.000 stk. Så der var nok at se på og noget for en hver interesse under vores to timers ophold på stedet.



*Masser af porcelæn*



*Og masser af øl*



*Flot tivoli og en lille benzinstation (BP)*



*De gamle biler studeres. Her en el-bil fra 1916*



*Der var også tid til lidt afslapning*



*Amerikansk olie*







**Restauration Lollesegård**



Under vores ophold på Samlermuseet havde vejret været lidt blandet med regn og sol, men da vi forlod museet og kørte mod Nyord, var det blevet strålende solskin, så vi kunne nyde turen langs Ulvshale Strand, gennem den uberørte skov og videre over broen til Nyord, hvor vi snart nåede frem til Restauration Lollesegård og kunne indtage de ventende borde i det hyggelige restaurationslokale. Vi fik først serveret en kæmpe fiskefilet og kunne derefter nyde en lækker platte, mens snakken gik livligt.



**Sulten blev stillet – og alle blev mætte**



Efter frokosten blev der tid til at se sig om i byen i det dejlige solskinsvejr. Der var meget stille her uden for turistsæsonen, for der bor kun omkring 40 fastboende på Nyord, så vi kunne i fred og ro gå omkring og nyde synet af de hyggelige bygninger og besøge den ottekantede kirke, der ikke er særlig stor, men sagtens kan rumme alle øens beboere.

Lidt før klokken 16 var vi igen samlet i bussen og kunne starte vores hjemtur, som gik uden trafikale problemer.



**Nyord kirke**

Jro





# JULEFROKOST 2017

I år var femte gang, vi mødtes til julefrokost på Scandic Hotel Copenhagen.

Den første halve time gik som sædvanlig med at hilse på hinanden, mens vi nød en velkomstdrink. Dørene blev slået op til festsalen, og det årlige kapløb om at finde sig en plads sammen med nogle man kendte blev gennemført.

Da alle var på plads ved 10-mands bordene, kunne formanden byde velkommen og udbringe den første skål. Dagens program med deltagerliste og menuen var blevet uddelt. Men som et morsomt supplement fik hotellets festansvarlige ordet og præsenterede på festlig vis, hvad vi skulle nyde.







Sildene stod klar på bordene, og der var øl, vin og vand til fri afbenyttelse, mens tjenerne skænkede snaps op. Så de næste to timer blev sulten stillet med lidt af hvert fra de to buffeter. Under kaffen holdt formanden sin tale med lidt politiske jokes og kort opsummering af det forløbne år i foreningen. Han kunne fortælle at programmet for næste år er klar og bl.a. indeholder en udlandstur til Krakow. Det medførte at denne tur blev udsolgt på stedet, og der er oprettet venteliste.



Vores "huspianist" Carol Conrad var endnu engang klar ved flyglet og skulle denne gang akkompagnere Kirsten Siggård, der gav en stribe af sine kendte numre, herunder julesange, hvor der blev sunget og gynet med – så stemningen var god.

Traditionen tro kunne vi til slut uddele årets mandelgaver, og som noget nyt blev der ved hvert bord trukket lod om de flotte borddekorationer, inden formanden klokken 16:30 kunne sige tak for i dag.

Jro





# 2018 PROGRAM

Bestyrelsen har udarbejdet et spændende program for det kommende år, som vi præsenterer her på siden:

## Februar

Tirsdag den 13. februar

### Generalforsamling



Den årlige ordinære generalforsamling afholdes igen på Circle K's hovedkontor og afvikles i henhold til foreningens vedtægter.

Efter generalforsamlingen

er der spisning med tilhørende drikkevarer og vi afslutter med et kort billedshow fra turen til Makedonien.

## Marts

Onsdag den 21. marts

### Arken kunstmuseum



Vi skal have en rundvisning på museet, hvor den aktuelle særudstilling er med Alphonse Muchas billeder, hvor planter, kvinder og ornamentaler smyger sig om hinanden

Efter rundvisningen søger vi

hen langs havnen og slutter arrangementet med frokost.

## Maj

Onsdag den 2. maj

### Kronborg



I 1½ time kommer vi rundt i det imponerende renæssanceslot, som blev opført af Frederik 2.

Vi kommer forbi den store dansesal, de kongelige gemakker, slotskirken og naturligvis kasematterne, hvor Holger Danske hviler, indtil han vågner op til dåd, hvis Danmark får behov for det ! Efter slotsbesøget vandrer vi hen til lystbådehavnen og får stillet sulten.

## Maj/Juni

Søndag den 27. maj – Fredag den 1. juni

### Udlandstur til Krakow



Efter en kort flyvetur er vi klar til seks spændende dage i denne smukke polske by med flodsejls, busture i omegnen, bl.a. til de smukke Tatrabjerge, besøg i saltmine og mulighed for at nyde gode lokale måltider med folkloremusik og –show.

**Denne tur er allerede udsolgt.**

## Juni

Ultimo juni måned

### Grønnegårdsteatret



Traditionen tro skal vi besøge Grønnegårdsteatret sidst i juni måned. Vi er spændt på, hvilken forestilling man vil byde på i 2018. Det ved vi i løbet af foråret, hvor

vi også kender datoen for arrangementet. Der vil som sædvanlig være hyggeligt samvær med spisning inden forestillingen.

## August

Onsdag den 22. – Torsdag den 23. august

### Bornholm



I to dage skal vi opleve "Solskinøens" seværdigheder:

Natur og klipper, Hammershus, rundkirker, silderøgerier, kunstmuseum og meget mere.

Det bliver med bus fra København og via Ystad med hurtigfærgen til Rønne.

## September

Onsdag den 26. september

### Københavns Rådhus



Vi kender alle Københavns Rådhus udefra. Nu bliver der lejlighed til at se den spændende bygning indvendigt. En 1½ times

rundvisning afsluttes med med de berømte rådhuspandekager og et glas champagne. Derefter søger vi ud i byen og nyder vores frokost.

## November

I slutningen af november

### Julefrokost

Årets sidste arrangement bliver den traditionelle julefrokost, vi har endnu ikke fastlagt sted og dato, dette vil blive meddelt på et senere tidspunkt.

