

SeniorNyt

Medlemsblad for Pensionistforening Øst
for tidligere medarbejdere i Esso, Statoil
og Circle K i Danmark.

Pensionistforening ØST

Medlemsblad nr. 62 Dec. 2018



To dage i solskin
på Bornholm



Rådhusbesøg med
pandekager



Festlig julefrokost



Programmet for 2019 er nu klar, læs om det på side 12.
Se også omtalen af næste års udlandstur til Sydengland.



Kære medlemmer

Så kan vi på ny se tilbage på et godt og begivenhedsrigt år i vores pensionistforening. Der har været meget fin tilslutning til alle årets arrangementer – nogle gange har det været nødvendigt at oprette venteliste.

Programmet for 2019 er klar og præsenteres her i bladet. Bestyrelsen ønsker alle vore medlemmer en glædelig jul og et godt nytår.



John Rostholm

Tillykke



80 år	Ole Reusch	7. januar
	Josina Jensen	22. januar
	Else M. Holm	5. februar
	Henning K. Lassen	1. marts
75 år	Clemens Georgi	11. januar
	Bent Helge Sørensen	3. februar
	Palle Cort	7. februar
	Bent Brag	1. marts
70 år	Torben B. Pedersen	5. marts
65 år	Pia Tybring	9. februar

Vores første arrangement i 2019 bliver den årlige **ordinære generalforsamling**, som vi afholder i kantine hos Circle K:

Onsdag den 13. februar

SeniorNyt

Medlemsblad for Pensionistforening Øst

For tidligere medarbejdere i Esso, Statoil og Circle K i Danmark

Redaktion: John Rostholm Tlf. nr. 4817 0865

Oplag: 220 eksemplarer

Forsiden: Fra efterårets arrangementer.

Næste nummer af SeniorNyt udkommer den 1. marts

Pensionistforening Øst

www.seniornyt.com

Formand	John Rostholm	4817 0865	john@rostholm.dk
Næstformand	Leif With Mortensen	2196 0917	leifwm@outlook.dk
Kasserer	Lars H. Jensen	4586 4976	dhl@post7.tele.dk
Sekretær	Hanne Henriksen	4448 1072	hahe@post9.tele.dk
Bestyrelsesm.	Else Holm	2946 1932	eholm1@live.dk

Snart er det jul.



Årets juleråd: Pas på figuren.

Spis ikke flere godter, end godt er....!

Hvad ønsker du dig i julegave i år? Spurgte julemanden i stormagasinet den lille pige. Har du ikke fået min e-mail, spurgte den lille pige fornærmet.



Der er fire stadier i en mands liv:

- Han tror på julemanden.
- Han tror ikke på julemanden
- Han er julemanden
- Han ligner julemanden

Præsten havde holdt julegudstjeneste og fortalte derefter menigheden, at kirken havde modtaget en kostbar gave, men giveren ønskede at være anonym. Da rejste Nielsen sig og sagde: Ja, jeg synes det er bedst på den måde.



Den ene gås til den anden gås:
Tror du på liv efter juleaften ?

De stod i nærheden af misteltenen.

Kysser du med lukkede øjne, spurgte han?
Nej, svarede hun spidst, altid med munden.

Hørt i retten:



- Hvorfor stjal de den juleand ?
- Fordi jeg fik en kogebog i julegave.
- Hvad har det med sagen at gøre ?
- Der står: "Man tager en and....."

Omkring juletid fortalte læreren i tredje klasse den gamle historie om Josef og Maria, der indlogerede sig i en stald, og om hvordan Jesus blev lagt i en simpel krybbe, fordi de ikke havde råd til andet. For at underbygge sin fortælling viste læreren et flot farvebillede, hvor man ser de tre vise mænd besøge den lille familie i stalden.

Her var det, Peter rakte fingeren op og sagde: Helt på spanden har de næppe været, de havde da råd til at blive fotograferet.



Jeg er ligeglad med, hvem du er !
Fjern de rensdyr fra mit tag !

Fruen i huset var misfornøjet med sin bil og beklagede sig til manden. Køb en overraskelse til mig i julegave. Når jeg trykker med foden, skal den accelerere fra 0 - 100 på mindre end fire sekunder. Den må gerne være lyseblå. Fuldt af forventning gik hun juleaften i møde. Hun fik en lyseblå badevægt.

Der duftede dejligt juleaften. Huset var gjort rent, juletræet var pyntet. Alle børnene havde fået deres pæne tøj på. Mor åbner vinduet, så lyden af kirkeklokker kan fylde rummet og skabe den helt rigtige julestemning. Da kommer lille Peter løbende og råber: Juhu, nu kommer Hjem Is bilen.

Sydengland. 9. – 14. juni 2019

Udlandsturen i 2019 går til Sydengland, hvor der venter skønne landskaber og spændende kulturoplevelser i historiske byer.

Fra lufthavnen går turen til Brighton med den berømte strandpromenade og pier samt lystslottet The Royal Pavilion.



Vi flyver til og fra lufthavnen i Gatwick



De første tre nætter skal vi overnatte i Southampton



Vi tager med færgen til Isle of Wight, der bl.a. er kendt for sit milde klima, her indgår et besøg på Osborne House.



I Portsmouth er der mulighed for at opleve Spinnaker Tower og Nelsons skib, HMS Victory.



Der bliver også tid til at besøge Hambledon Vineyard og smage deres mousserende vine.



På vej til Bristol er der besøg ved det imponerende Stonehenge.



Vi gør holdt i Bath, kurbyen med de gyldne georgianske huse, og besøger de antikke romerske bade og templet, grundlagt 60-70 f.kr.



Der er to nætter på hotel i Bristol, hvor en spændende byvandring bringer os rundt til nogle af byens attraktioner.



Den sidste dag går busturen tilbage til Gatwick, hvor vi undervejs besøger verdens største slot, Windsor Castle.



Indbydelse til turen er vedlagt dette nummer af SeniorNyt.

To dage på Bornholm i strålende solskinsvejr



Solopgang over Øresund



Chaufføren
Hans Adrian



I kø til morgenbuffet



Kongemindet



Mon de når toppen ?



Morgenmad på færgen



Gennem Ekkodalen



Østerlars Rundirke



Frokost i Gudhjem Røgeri



Hammershus



Hotel Sandvig



Tidlig busafgang. Alle turens 44 deltagere var klar i bussen den 22. august klokken 06:30, så vi kunne komme afsted og være sikre på at nå færgen i Ystad. Det var et strålende vejr, så vi kunne nyde solopgangen, mens vi passede Øresundsbroen. Efter et hurtigt paseftersyn gik det rask sydpå, mens vi nød den traditionelle morgenmedicin.

Chaufføren var et kendt ansigt. Det var Hans Adrian, der styrede bussen. Det var også tilfældet for 14 år siden, da vi var med foreningen en tur til Bornholm. Og 12 af dagens deltagere var da også med dengang.

Morgenkomplet på færgen. Der var reserveret plads til os på færgen, så vi kunne slå os ned og efterhånden stille os i kø og få samlet sammen, hvad man ønskede fra den store morgenbuffet. Så mens sulten blev stillet, havde vi en behagelig sejlads mod Rønne, hvor vi ankom planmæssigt lidt før klokken 10.

Der blev udleveret information undervejs. Turens arrangør (undertegnede) havde fremstillet en stribe små informationskrivelser om de steder, vi skulle besøge, og hvad vi skulle spise. Skrivelserne blev udleveret i bussen, inden vi nåede de forskellige steder, så man var informeret, når vi nåede frem.

Vi startede højt oppe. Fra færgen tog det ikke lang tid med bussen at nå frem til øens højeste punkt, Rytterknægten. Her var vi 162 meter over havet. De fleste ville endnu højere og entrede Kongemindet, hvor man kommer yderligere 22 meter op og kan skue ud over øen. De der blev på jorden satsede på cafeen ved siden af tårnet, men den var desværre lukket om onsdagen. Tørstige sjæle måtte derfor nøjes med lunkent dåseøl fra bussen.

Ekkoet holdt vist fridag. Afstandene er jo ikke store på Bornholm, så der var ikke langt til næste stop ved Ekko-dalen. Her vandrede vi et stykke hen gennem dalen. Det er Danmarks største sprækkedal, 10 km. lang og 60 meter bred. Ekkoet blev afprøvet med det berømte "Hvad drikker Møller", men der var nu ikke megen genklang, men naturen i dalen var meget imponerende og absolut den lille vandretur værd.

Bornholms største rundkirke. Endnu en kort bustur bragte os frem til Østerlars kirke. Det er den største af øens fire rundkirker. Den har en yderdiameter på ca. 16 meter, murene er op til to meter tykke, så indvendigt er diameteren omkring 13 meter. Kirken er forsynet med en midtersøjle, der er hul og benyttes som dåbskapel.

Det meget velholdte kirkerum blev studeret, og de mest adrætte vovede sig op ad den smalle trappe til kirkens loft.

Stor fiskebuffet i Gudhjem. Lidt før klokken 13 nåede vi til Gudhjem, hvor bussen klarede sig ad de smalle, stejle gader frem til Røgeriet ved havnen. Her var sort af turister, selv om vi vel snart er ude af sommærsæsonen. Der var gang i den ude og inde ved røgeriets restaurant, hvor vi kunne slå os ned ved de reserverede borde inden døre tæt ved den store fiskebuffet. Her nød vi frokosten, hvor man kunne vælge mellem flere slags sild, herunder stegte saltsild og røgede sild, der var laks og makrel, skalrejer og fiskefrikadeller og som tilhører bornholmersalat og kartoffelsalat – så der var vist ingen, der var sultne, da vi forlod røgeriet og efterfølgende nåede at se lidt på byen og nyde kaffe og andet godt.

Hammershus og det nye Besøgscenter. Fra Gudhjem gik busturen langs kysten, bl.a. gennem Tejn, Sandkås og Allinge, inden vi drejede af mod Hammershus. Her var busholdepladsen tæt ved det nye imponerende Besøgscenter, hvor vi fra centrets tagflade kunne nyde den meget flotte udsigt op mod Hammershus ruinen. Centret var bygget fint ind i landskabet, ikke mindst når man så det oppe fra Hammershus. Indvendigt var centret dog noget skuffende. Vi tilbragte omkring to timer på området. Nogle blev ved centret, mens de fleste tog vandreturen op til ruinen og gik kortere eller længere tur rundt i det meget varme vejr.

Da klokken nærmede sig 17:30 var vi på ny samlet i bussen og kørte nu de få kilometre til vort hotel i Sandvig.

Hotel Sandvig. Der var hurtig indkvartering på hotellet, og de, der var heldige fik værelser med smuk udsigt over Østersøen. Der var nu tid til lidt afslapning, inden vi mødtes på hotellets terrasse, hvor vi fik serveret et glas hvidvin og kunne nyde det flotte vejr og udsigten. Ja, det var virkelig en fin sensommeraften, så det var svært at løsrive sig og slå sig ned inde i restauranten, hvor den udemærkede menu bestod af både okseculotte og flæskesteg med diverse kartofler og andet tilbehør. Som dessert blev der serveret en trøffel isbombe med friske brombær. Og vi sluttede af med kaffe. De fleste var trætte efter en lang dag og gik til ro. Nogle blev lidt endnu og nød nattedrinks.



Dag to på Bornholm klar til nye oplevelser. Efter en udemærket morgenmad på hotellet blev bagagen pakket i bussen, så vi kort før klokken ni kunne fortsætte vores tur, som nu gik tilbage sydpå langs kysten. Det var på ny strålende solskin, og vejruddisigten lovede endnu højere temperatur en dagen før.

Ned af trapper til Helligdomsklipperne. Første stop var parkeringspladsen ved Bornholms Kunstmuseum kort før Gudhjem. Vi skulle besøge museet, men først vandrede de fleste mod Helligdomsklipperne, som det sidste stykke bød på trapper ned til vandet, hvor man rigtigt kunne se disse flotte klippeformationer, der vel er de mest kendte på Bornholm. Nogle nåede også et kig ind i klippehulerne, som her kaldes ovne. Det var med sved på panden vi en time senere på ny var samlet ved museet.

Gammel og ny kunst på Bornholms Kunstmuseum. Museet er af nyere dato, opført i 1993 og udvidet i 2003. Vi blev delt i to hold, der kom med hver sin guide rundt i det smukke museum. Indledningsvis fik vi fortalt om bygningen og arkitekturen og så den kilde, man har bevaret inde i museet, hvorfra vandet løber gennem hele museet. Vores rundvisning, der varede en time, koncentrerede sig om museets permanente samling, der består af kunst og kunsthåndværk med tilknytning til Bornholm. Billedkunsten i samlingen spænder tidsmæssigt fra starten af 1800-tallet og frem til nutiden, og har sit tyngdepunkt med Bornholmermalerne, der arbejdede på øen i første halvdel af 1900-tallet. Der var værker af mange kendte kunstnere, bl.a. Kristian Zahrtmann, Michael Ancher, Olaf Rude, Oluf Høst og Richard Mortensen. I en særudstilling af keramikeren Michal Geertsen var der placeret et udvalg af hans værker rundt omkring på museet, hvor de går i dialog med de eksisterende værker og skaber nye dimensioner. Det var en ganske interessant rundvisning – men indeklimaet i museet denne varme dag var helt ulideligt, så flere måtte afkorte turen og søge ud i frisk luft.

Dyr glaskunst. På vores tur videre gjorde vi et kort stop efter Gudhjem ved Baltic Glas. Der er adskillige glaskunstnere på Bornholm. Mest kendt og størst er nok Baltic Glas. Der var kun en enkelt glaspuster i arbejde, mens vi var der, men vi kunne gå rundt i udstillingen og beundre de mange flotte (og dyre) glasarbejder. Der var da også ting til rimelige priser, så nogle fik gjort lidt indkøb.

Frokost i Svaneke Bryghus. Omkring klokken 12 blev vi sat af bussen på Svaneke Torv, hvor vi kunne vandre direkte ind i restauranten ved Svaneke Bryghus. Her fik vi fornøjelsen af en fortræffelig frokost, hvor især fiskefrikadellerne og det lækre hjemmebagte rugbrød gjorde lykke. Og de fleste valgte selvfølgelig at prøve noget af husets glimrende bryg til maden. Bagefter var der lidt tid til at se på den hyggelige by med bolche- og andre spændende forretninger.

Danmarks fineste og hvideste sand. Næste stop var parkeringspladsen ved Dueodde. Herfra var der en vandretur ned til stranden. Heldigvis er der etableret en træ løbebro, så man ikke skal vandre i sand hele vejen. For her er der fint og hvidt sand i massevis. Efter et kort ophold ved stranden, hvor rygter vil vide, at Aase Jørgensen nåede at kaste sig ud i det fristende vand, gik turen tilbage – endnu engang en varm vandretur – klar til sidste busetape på øen.

Kort visit i Rønne. Da vi nåede Rønne, var der ikke lang tid, før vi skulle være ved færgen. Så det blev et meget kort ophold, som den café nogle af os besøgte, slet ikke kunne leve op til. Aldrig er kaffe/øl blevet drukket så hurtigt, da den endelig blev serveret.

Trængsel på færgen. Der var trængsel på bildækket, så det var ikke nemt at komme fra bussen op i restauranten, som var fyldt til sidste plads. Men heldigvis havde vi bestilt et let aftensmåltid, så der var reserveret pladser til os. I ro og mag kunne vi nyde turens sidste måltid: laks, asparges, smørristede kartofler, spinatsovs samt en valgfri drik.

Det var den tur. Fra Ystad gik busturen uden problemer tilbage til København, hvor vi omkring klokken 19:30 kunne skilles efter to vellykkede dage på solskinsøen Bornholm.

Jro



Klar til afgang fra Hotel Sandvig



Helligdomsklipperne



Bornholms Kunstmuseum



Baltic Glas



Svaneke bryghus



Dueodde



Stor interesse for besøg på Københavns Rådhus.

Vi havde plads til 50 deltagere til vores besøg på Københavns Rådhus den 26. september. Men interessen var overvældende, så efter masser af kommunikation frem og tilbage mellem rådhus, spisested og dagens arrangør, Lars Jensen, kunne stort set alle interesserede deltage, så 71 deltagere mødte op i Rådhusets forhal klar til rundvisning.



Vi skulle heldigvis vises rundt i tre hold, så vi blev et overskueligt antal på hvert hold. Vores tre guider viste sig at være helt fantastiske, de var lidt forskellige, men gav os en meget engageret rundvisning, der var helt anderledes, end fleste havde forventet.

Holdene kom ikke rundt helt de samme steder. Nogle kom helt op i de høje rådhusårn, nogle kom ned i kældrene og så grundstenen, og nogle nåede forbi Jens Olsens verdens ur (Der dog er under reparation). Alle kom ind i festsalen og mødesalen.

Vi så på trapper, i gange og i de forskellige lokaler den meget flotte og varierende udsmykning og hørte om de tanker og ideer arkitekten

Martin Nyrop havde gjort sig for selv de mindste detaljer ved opførelsen af rådhuset, og vi hørte om den symbolik, der var baggrund for en stor del af udsmykningen.



Dagens tre fortræffelige guider



Og så var der rådhuspandekager og bobler.

Efter 1½ times spændende rundvisning i rådhuset afsluttedes vores besøg med de berømte rådhuspandekager, hvortil der blev serveret et glas mousserende vin. Det kunne vi nyde for enden af den store rådhusal, hvor vi samtidig fik hvilet benene lidt, før vi begav os afsted mod frokoststedet.



Frokosten blev nydt i Frk. Barners Kælder i Helgolandsgade



Vi sluttede dagen med en meget velsmagende frokost i Frk. Barners Kælder, hvor serveringen bestod af sild, æg og rejer, fiskefilet og hønsesalat samt flæskesteg, frikadeller og ost. Så alle blev mere end mætte.

Jro



JULEFROKOST 2018

Årets julefrokost blev i år afholdt i Charlottehaven på Østerbro. Her fik de 140 deltagere en hyggelig eftermiddag med dejlig julebuffet med tilhørende drikkevarer samt munter underholdning.



Der var tidligt fremmøde, så der var god tid til at nyde velkomstdrikken og få sig en hyggelig snak, inden vi skulle gå til bords.



Alle fandt sig en plads ved de runde borde og kunne efter formandens velkomst starte med sildene, der var stillet frem på bordene. Derefter gjaldt det den store julebuffet, hvor der var noget for enhver smag.



Da sulten var stillet holdt formanden traditionen tro sin tale, og efter kaffen og risalamanden var det tid til underholdning. Det var et gensyn med Carol Conrad, der denne gang akkompagnerede Daria Campeotto, som ud over populære sange underholdt med småsnak og vittigheder, der vakte stor begejstring hos forsamlingen.



Som slut på en dejlig eftermiddag uddelte Leif mandelgaver til de 10 heldige mandelfindere.

PROGRAM 2019

Programmet for 2019 er nu klar. Det er som sædvanlig en blanding af traditionelle og nye arrangementer, som vi kan præsentere her på siden:

Februar

Onsdag den 13. februar **Generalforsamling**



Vi afholder som sædvanlig vores årlige ordinære generalforsamling i kantinen hos Circle K i Sydhavnen.

Efter generalforsamlingen, der afvikles efter foreningens vedtægter, er der spisning med tilhørende drikkevarer, og vi afslutter med et kort billedshow fra forårets tur til Krakow.

Marts

Tirsdag den 19. marts **Dronningens gobeliner**



Vi besøger riddersalen på Christiansborg slot, som er udsmykket med 17 imponerende og farvestrålende gobeliner. De viser 1100 års historie med konger, statsoverhoveder og store personligheder, der har præget Danmark og verden gennem disse mange år. Vi får en times rundvisning med guide. På vej ud kan man se lidt af de kongelige repræsentationslokaler, inden vi mødes ude i byen til frokost.

De viser 1100 års historie med konger, statsoverhoveder og store personligheder, der har præget Danmark og verden gennem disse mange år. Vi får en times rundvisning med guide. På vej ud kan man se lidt af de kongelige repræsentationslokaler, inden vi mødes ude i byen til frokost.

Maj

Onsdag den 8. maj **Lund Domkirke og Bolsjøkloster**



Turen går med bus over Øresundsbroen til første stop i Lund, hvor vi besøger den store domkirke. Derefter er der en kort bustur videre til Bolsjøkloster, der ligger smukt mellem Västra- og Östra Ringsjön.

Efter rundvisning i kirke, dele af slottet og parken nyder vi frokosten i stedets restaurant, inden bussen tager os tilbage til Danmark.

Juni

Søndag den 9. – Fredag den 14. juni **Seks dage i Sydengland**



Vi flyver til Gatwick og skal overnatte tre dage i Southampton, hvorfra der er ture til Brighton, Isle of Wight og Portsmouth. Der bliver også tid til vinsmagning. Videre

går det via Stonehenge og Bath til Bristol, hvor vi har to dages overnatning og ser på denne spændende by. Sidste dag på vej til Gatwick får vi lejlighed til at besøge Windsor Castle.

Juni

Ultimo juni **Grønnegårdsteatret**



Endnu en gang regner vi med at besøge Grønnegårdsteatret i slutningen af juni måned. Dato og årets forestilling kender vi først i løbet af foråret, men vores arrangement bliver det traditionelle, hvor vi samles til hyggeligt samvær og spisning inden forestillingen.

August

Onsdag den 21. – Torsdag den 22. august **To dages tur til Sønderjylland**



På denne bustur kører vi først syd for Kolding til Brødremenighedens by, Christiansfeld. Der er rundvisning i denne specielle by, herefter går det videre sydpå, hvor vi efter at have spist frokost når lige syd for grænsen til Nolde Museet i Seebüll. Her nyder vi malerisamlingen og den smukke have, inden vi kører tilbage over grænsen og via Højer Sluse når frem til vores overnattingssted. På turens anden dag gælder det besøg på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg samt på det nye Tirpitz Museum.

September

Onsdag den 25. september **Cisternerne og Frederiksberg Slot**



Vi mødes i Søndermarken, og efter en introduktion vandrer vi ned i cisternerne og ser den aktuelle udstilling. Omkring klokken 16 er vi klar til en rundvisning på Frederiksberg Slot. Når den er slut, søger vi hen til Hansens Gamle Familiehave, hvor der venter et let aftensmåltid.

November

Ultimo november **Julefrokost**



Vi samles som sædvanligt til julefrokost i slutningen af november. Dato og sted vil blive meddelt senere.

Indbydelser og tilmelding til arrangementer

Der er heldigvis stor tilslutning til foreningens arrangementer. Så det gælder om, at være hurtig med sin tilmelding, hvis man ikke vil havne på venteliste.

Vi sender altid indbydelse med posten, men postvæsenet leverer jo med store forsinkelser, så vi sender samtidig mail til alle, hvor vi kender mailadressen. Desuden vil indbydelsen kunne ses på hjemmesiden.