

Læs om efterårets arrangementer:



22. – 23. august. To dages bustur
Svendborg, Rudkøbing, Fuglsang
og Holmegård.



22. – 29. september.
En uge på Mallorca.



25. oktober.
ZOO efter lukketid.



28. november
Den traditionelle julefrokost

Programmet for 2024 er fastlagt – se det på side 12.



Kære medlemmer



Med årets sidste arrangement, den hyggelige og muntre julefrokost, er det slut med dette års meget vellykkede program. Selv om det bliver mere og mere vanskeligt at finde steder, vi ikke allerede har besøgt, er det på ny lykkedes, så I kan finde programmet for 2024 her sidst i bladet.

Fra bestyrelsen skal der lyde: **En glædelig jul og et godt nytår.** Vi ser frem til at mødes til nye fælles oplevelser i det nye år.

John Rostholm



Nye medlemmer i foreningen

Bo Phillipsen Roskilde
Tommy Rex Mortensen Brøndby

Til lykke

Runde fødselsdage



Ole Reusch	85 år	7. januar
Josina Jensen	85 år	22. januar
Else Holm	85 år	5. februar
Henning K. Lassen	85 år	1. marts
Georgi Clemmens	80 år	11. januar
Bent Helge Sørensen	80 år	3. februar
Bent Brag	80 år	1. marts
Mogens Granhøj	80 år	21. april
Torben B. Pedersen	75 år	5. marts
Pia Tybring	70 år	9. februar

SeniorNyt

Medlemsblad for Pensionistforening Øst

For tidligere medarbejdere i Esso, Statoil og Circle K i Danmark

Redaktion: John Rostholm Tlf. nr. 4031 3388
Oplag: 175 eksemplarer

AFTENBESØG I ZOOLOGISK HAVE

25. oktober



Der var god tilslutning til dette aftenarrangement, hvor 41 deltog.

Vi mødtes ved Zoo's hovedindgang klokken 17:30, og selv om vi ikke var heldige med vejret, der var både blæst og regn, var humøret alligevel højt.



Vi blev delt i to hold, der fik hver sin guide. Det var to unge mennesker med stor fortælleglæde. På rundturen i haven hilste vi på kameler, flodheste, giraffer og sagde godnat til næsehornene. Da vi kom forbi løverne, var de gået til ro i et hjørne. På turen gennem den australske del af haven fik vi bl.a. hilst på kænguruerne. Så på trods af det noget efterårsagtige vejr, var det spændene at opleve Zoo efter lukketid.

Klokken 19:30 var rundvisningen slut, og vi gik gennem Søndermarken i mørke til restaurant Bjælkehuset, hvor der var dækket op i "Ottillia-stuen". Der blev serveret en dejlig anretning med en genstand og efterfølgende kaffe. Vi fik en meget fin betjening på stedet, hvor de fleste sagde godnat omkring klokken 21:30.

Wivi Rugtved



To-dages bustur: Svendborg, Rudkøbing, Fuglsang og Holmegaard.

Klokken 8:00 sad alle klar i bussen, så vi kunne komme af sted. Efter en hurtig opsamling ved Borup kunne turens 35 deltagere få den traditionelle morgenmedicin: En Enkelt.



Er alle med ?

Vi nåede frem til Svendborg lidt før klokken 11 og kunne straks påbegynde vores besøg på Forsorgsmuseet, der er indrettet i byens gamle fattiggård fra 1872. Her kom vi i to hold rundt på museet og fik et spændende indblik i, hvordan man tidligere behandlede samfundets svageste. Når man dengang passerede porten til Fattiggården, blev man "indlagt".

Man mistede sine borgerlige rettigheder: Stemme-

ret, ejendomsret, værgeretten over ens børn samt retten til at gifte sig. Det blev vurderet, om man var værdigt eller uværdigt trængende. De værdige skulle bo i Forsørgelsesanstalten, hvor man f.eks. fik lov at sove i senge med madrasser. De uværdige skulle bo i Arbejdsanstalten. Her var tremmer for vinduerne, pigtråd på murene, og man blev opdelt i kvinder og mænd. Begge steder var der arbejdstvang. Stedet var i funktion frem til 1974. Vi kom rundt og så nogle af de gamle lokaler og fik undervejs nogle spændende fortællinger om nogle af de skæbner, der havde været beboere gennem årene. Det var lidt rystende at høre om, hvordan man for ikke så mange år siden behandlede samfundets svage. Så det blev et ganske interessant besøg.

Og så var det frokosttid.

Bussen bragte os hen til gågaden, hvor der var kort gåtur hen til restaurant Børsen, hvor vi fik serveret en glimrende frokosttallerken. Under måltidet fortalte værtinden om restaurantens meget specielle lokaler: Marthastuen, Matadorstuen og Mogensstuen. Vi spiste i Matadorstuen, der var spækket med billeder m.v. fra den kendte tv-serie.



Frokost Restaurant Børsen



Forsorgsmuseet



22. – 23. August



Efter frokosten var der lidt tid til at nyde det gode vejr på gågaden i Svendborg, inden bussen bragte os det korte stykke vej til Naturama. Her begyndte vi straks en rundvisning i to hold med hver sin guide. Vi blev præsenteret for den store samling af udstoppede dyr, fik fortalt om nogle af dyrene bl.a. om invasive arter. Vi så den imponerende udstilling af udstoppede fugle og fik nogle morsomme fortællinger om museets stifter, Harald Thomsen, der med basis i den næsten komplette samling af danske fugle og æg med opbakning fra byrådet i Svendborg kunne indvie et naturhistorisk museum d. 2. juni 1935, det der i dag er Naturama.



Svendborg Zoologiske Museum og Naturama er uløseligt forbundet med stifteren Harald Thomsen. Han var zoolog, samler, dyreven, handelsmand, redaktør, forfatter og maler. Det er blot nogle af de mange titler man kunne sætte på ham. Museet står naturligvis som hans største bedrift, men han skrev også over 700 noveller og flere kriminalromaner, ligesom han huskes for sit arbejde som redaktør. Han var en ener, en original, i ordets bedste forstand. Hans arbejdsmomhed var legendarisk. Iført brunt jakkesæt og plusfours, altid på jagt efter en ny genstand til sin samling.

Vi fortsatte herefter busturen. Over Svendborgsundbroen, Tåsinge og Siø nåede vi frem til Hotel Rudkøbing Skudehavn, hvor vi hurtigt blev indkvarteret og kort efter påbegyndte en byvandring i Rudkøbing. Klokken 18 blev der serveret tre retters middag i hotellets restaurant, derefter var der hyggeligt samvær og man kunne nyde den flotte solnedgang over lystbådehavnen, inden vi gik til ro.



Middag på hotellet



Efter ankomst til Rudkøbing og indkvartering på Hotellet, var det tid til at se nærmere på byen. Vi var så heldige, at have en lokalkyndig med, da Johnny Madsen er barnefødt i Rudkøbing og boede i byen til han var 19 år. Johnny tog os derfor på en rigtig interessant rundtur i det centrale Rudkøbing og fortalte bl.a. om de berømte bysbørn (som ud over Johnny) tæller H.C. Ørsted (ham der opfandt elektromagnetismen), hans bror Anders Ørsted (statsminister i 1840'erne) samt Mads Lange ("Kongen af Bali"). Vi gik en tur i de hyggelige, gamle brostensbelagte gader, med masser af bindingsværkshuse og købmandsgårde. På turen kom vi bl.a. forbi Johnnys fødehjem, samt en hyggelig statue af Bjørn Okholm Skaarup, som vi syntes havde en vis lighed med guiden.

Jan Pilh



To-dages bustur.

Efter vi havde nydt hotellets morgenbuffet, var der busafgang klokken 8:30. Vi nåede i god tid frem til færgelejet i Spodsbjerg og fik en fredelig overfart til Tårs i det meget fine vejr. Over det flade Lolland bragte bussen os til Fulgsang Kunstmuseum, hvor en enkelt guide stod klar. Vi skulle egentlig have haft to guider – men den ene vi fik klarede en engageret og livlig rundvisning. Vi så en del af museets faste udstilling og desuden den meget specielle udstilling "Teknokroppen". Vores besøg blev afsluttet med en glimrende frokost i museets cafe.



Så gik busturen atter videre, nu mod Sjælland over Storstrømsbroen, hvor vi kunne se de omfattende arbejder, der er i gang for at etablere en ny bro. Ved Holmegaard Værk blev vi modtaget af to guider, der straks begyndte en rundvisning. Efter en introduktion om den historiske baggrund kom vi rundt i samlingerne. I Glasværkstedet kom vi forbi de arbejdspladser, hvor glasmagerne arbejdede, og forbi de nu slukkede ovne, der indeholder 45 tons størknet glas.

I Glassamlingen så vi den imponerende samling på 42.000 unikke stykker glas på hylder, syv meter i højden og 40 meter i bredden. Samlingen indeholder glas fra Holmegaard, Odense/Fyn og Hellerup glasværker.

En særlig udstilling viste værker fra Per Steen Hebsgaards virke som glarmester med et kunstnerisk twist med værker af bl.a Per Kirkeby og Bjørn Nørgaard.

På Designernes Bord vistes glas og keramik. Der var brugskunst, emballageglas og kunst gennem næsten 200 år. Der var en stor samling af Kähler-keramik, idet museet råder over flere end 6.000 keramiske genstande. Efter denne rundvisning, hvor guiderne næsten ikke var til at stoppe, gik den sidste bustur tilbage til København, hvor vi sluttede turen omkring klokken 18:30.



Jro

22. september – 29. september. Udlandsrejse til Mallorca

Fredag eftermiddag rejste 35 personer glade ud på oplevelsestur til Mallorca. Vi mødtes i lufthavnen og fik sagt goddag til de fleste. Vel ankommet til Palma lufthavn fik vi en kort bustur til vores hotel og undervejs en kort introduktion af vores guide for den næste uge – Birgit. Her blev kort opridset ugens program.

Næste morgens informationsmøde med lidt Cava (spansk tilsvarende for champagne). Og så startede vi den første udflugt til Cultur Center Asbæk uden for Andratx. Her var der kig på Asbæks udstilling, et vandingshul med én gratis genstand, et møde med Asbæk selv, hvor han fortalte om vejen til stedet med plads til fire unge kunstnere, som kunne spare med hinanden. De blev udvalgt af fru en efter kunstart 2 + 2. Et ophold for den enkelte var på fire uger og venteliste var efterhånden på over 500 svarende til en ventetid på op mod 10 år.

Selvfølgelig skulle nogle se den swimmingpool, hvor Asbæk og Uffe (I ved ham Ellemann) nød cigaren og aftalte stedets fremtid. Derefter gik turen til selve Andratx by, hvor man fik mulighed for lidt frokost, inden turen gik tilbage til hotellet



Informationsmøde med Cava



Frokost i Andratx



Busafgang fra Andratx



Turens guider

Dagen efter var der udflugt til Soller (Sojér), hvor vi for første gang mødte lokalguiden Svetlana, et must for alle udflugter, påduttet af Palma bystyre. Vi fik at vide, at Svetlana ikke kunne dansk, da hun var af ukrainsk afstamning, men kunne spansk og en smule engelsk. Men vigtig info som BIL betød at hun som bagtrop kunne advare om bagfra kommende køretøjer. Vel ankommet fik vi en god time for os selv, som blev brugt til at snuse rundt på markedspladsen, eller et kort ophold med indtagelse af lokale drikkevarer.

Med en dejlig køretur med toget ned til havnebyen (hurtigt kørende – max 30 km/t) så vi det pittoreske Mallorca fra en lidt anden side, og ankom til havnebyen af samme navn. Her var der igen et mindre ophold, hvor nogle brugte tiden på mad og drikke, andre til butikker eller en god gåtur. Alle fik sig en gåtur på knap en kilometer til opsamlingsstedet – lidt ventetid her – da bussen var kørt til forkert opsamlingsplads.



Cultur Center Asbæk



Toget på havnen i Soller

Mallorca

På fjerdedagen kom en udflugt til Pollensa, hvor vi begyndte i den gamle bydel. Efter en kort gåtur af snoede gader nåede vi til "Lidelsens Trappe" med 365 trin og ikke mindre end 14 kristusfigurer undervejs. De der tog turen til toppen blev belønnet med en fantastisk udsigt og en lille gammel kirke. Vel nede igen var der heldigvis indlagt en kort pause, så den tabte væske kunne erstattes af ny. Vi satte os igen i bevægelse mod næste begivenhed – en fælles frokost bestående af lokale varer, en slags tapas og vin ad libitum. Mætte og tilfredse satte vi kursen med bus mod havnebyen af samme navn. Herfra skulle vi på sejltur, men inden da var der chance for at gå rundt i den noget turistede og forholdsvis nye havneby. Sejlturen var et dejligt afbræk med lidt frisk luft i håret. Hjemturen i bussen gik overraskende til den modsatte side af øen, hvor vi kunne nyde en vidunderlig bugt med mange wind- og kitesurfere.



Lidelsens trappe – og væske bagefter



Sejltur

Næste dag var der en tur til Palma by om eftermiddagen. Her fik vi set gamle borg, fik en gåtur gennem det gamle Palma, og sluttede af med rundvisning i byens catedral, som er en af de største i den romersk-katolske religion, hele 7000 kvadratmeter. Her fik Birgit vist sine evner til at kunne fortælle historier uden mikrofon, og det er sikkert og vist at alle fik en dag med masser af historier, bl.a. om en af catedralens tidligere biskopper, der vist havde et godt øje, og mere til, for det modsatte køn. Til sidst blev det for meget for nogle af byens spidser, så biskoppen måtte rejse. Til den sidste gudstjeneste han holdt, var katedralen fyldt og det siges at 98 % var kvinder.



Fællesspisning i Pollensa



Katedralen



Inde i Katedralen

Dagen efter kunne man tilmelde sig en tur til drypstensgrotterne, men turbatterierne var ved at være flade, så den stod på soldyrkning på den lokale strand (ca. 29 grader i skyggen) eller bare en tur ud lokalt og finde et spisested (jeg kan stærkt anbefale tapas). Enkelte valgte at bruge dagen på en gåtur til Palma og retur (ca. 10 kilometer), ja alle gjorde det, de havde mest lyst til.

Den 28. september gik udflugten til Valldemosa, den højest beliggende by på Mallorca. Her fik vi en lang historie om Frederic Chopin og George Sands (ja, det var en kvinde) og deres år i Valldemosa. Så vi startede med en rundvisning i det tidligere kloster, hvor vi hørte 15 minutter af Chopins værker udført af en meget entusiastisk herre, der nærmest lignede en grib ved pauserne mellem stykkerne, dvs. med højt hævede hænder og en meget pludselig start på næste stykke. Vi fortsatte gennem resten af klosteret og hørte historier om Chopins klaver – som stadig står der og meget andet, inden der var tid til afslapning efter rundturen.



Klosteret i Valldemosa



Der spilles Chopin



Klosterkirken

Aftenen, den sidste inden hjemrejsen, blev nydt sammen på en lang terrasse på hotellet, hvor der sagtens var plads til os 35 mennesker. Som altid mad fra buffeten og glimrende mad i øvrigt – hertil en halv flaske vin per person – hvid, rød eller rose efter ønske. Her fik vi en bedre vin den sidste aften, men de andre dages pjask af noget vin, kunne vi godt have ønsket bedre – i øvrigt en af de meget få anker ved hotellet. Sidstedagen havde foreningen arrangeret fællesspisning med guiderne. Maden blev serveret på foreningens regning med tapas til forret, valg mellem tre forskellige hovedretter og drikkevarer for egen regning. Her fik vi sagt farvel til både Birgit og Svetlana. Næstformanden holdt en glimrende tale.

Sent på eftermiddagen gik turen til lufthavnen og derefter hjemrejse. I København lufthavn fik de fleste sagt farvel og tak for en god tur til hinanden. Vi ses måske til næste år?

Johnny Madsen



Vue fra hotellet



I lufthavnen

JULEFROKOST



Tirsdag den 28. november var det tid for årets julefrokost. Vi havde endnu engang valgt at afholde arrangementet i Charlottenhaven. De har gode lokaler og ligger tæt på Nordhavn station.



De fleste kom i god tid, så der var lejlighed til at hilse på gamle venner og nyde en velkomstdrink, inden man gik til bords.



Sildene stod klar på bordene, og efter en kort velkomst fra formanden kunne man gå i gang med at stille sulten.



Derefter kunne man vælge fra den store buffet, hvor der var mange valgmuligheder. Af en eller anden grund var der leverposteg til en mindre landsby.



Og der var ris á la' mande.





Under kaffen holdt formanden en kort tale, hvor han genopfriskede årets begivenheder i foreningen og kom af med et par politiske morsomheder. Og så kom der underholdning. Vi har tidligere haft besøg af Stine og Martin, og denne gang underholdt de med masser af muntre sange, ikke mindst julesange og lidt spøg undervejs, hvor der til sidst kom gang i forsamlingen.



Sidste punkt på dagens program var uddeling af mandelgaver til de heldige, hvorefter man hyggede sig indtil de sidste omkring kl. 17 sagde farvel og tak efter en munter julefrokost.

PROGRAM 2024

Søndag den 14. januar

Bremen Teater. Operette Kompagniet. "Nytårsbraget"

Vi indleder årets program i Bremen Teater med en festlig forestilling fra Operette Kompagniet. Som bl.a. skriver: "...altså som KUN Operette Kompagniet kan. Vi har musikken, vi har udøverne, vi har look'et – og vist kan vi levere ud over scenskråningen.



Og denne gang har vi tænkt os at overgå os selv." Efter 1½ times forestilling spiser vi middag i Ristorante L'Appetito.

Onsdag den 14. februar

Generalforsamling i Circle K's kantine



Vi afholder den årlige ordinære generalforsamling i henhold til foreningens vedtægter. Vi slutter aftenen med lækre platter og tilhørende drikkevarer og ser en kort billedserie fra turen til Mallorca i 2023.

Tirsdag den 16. april

Grundtvigskirken og Bispebjerg kirkegård

Vi mødes sidst på eftermiddagen på Cafe Bjerget på Bispebjerg Torv og får et par stykker smørrebrød, inden vi indleder en rundvisning i den spændende Grundtvigskirke og på Bispebjerg kirkegård, kendt for de flotte japanske kirsebærtræer.



Onsdag den 22. maj

Sofiero Slot og Kullen



Vi tager med færgen fra Helsingør over Sundet og kører til Sofiero Slot. Slotsparken er kendt for de mange rododendronbuske, der er omkring 10.000 buske af 500 forskellige sorter, og de blomstrer her i maj måned.

Vi får rundvisning, frokost og tid på egen hånd, inden turen går videre med bussen til Kullen, hvor vi nyder udsigten og får kaffe. Hvorefter vi indleder hjemturen.

Onsdag den 28. august

Nyvang Andelslandsby

Vi har for 10 år siden besøgt stedet, der i dag har skiftet navn til Oplevelsescenter Nyvang.



Det er et frilandsmuseum og oplevelsescenter, der ved levendegørelse og aktiviteter i og omkring de historiske bygninger belyser andelsbevægelsens storhedstid. Vi vandrer stille og roligt rundt i 2½ time med guider, der har masser at fortælle.

Vi slutter dagens besøg med frokost i restauranten.

I slutningen af september måned.

Udlandstur



Vi regner også med i 2024 at arrangere en uge sydpå med fly. Tidspunkt og sted vil blive oplyst senere.

Uge 43 i oktober måned.

Kunstmusning i Folketinget.

Christiansborg er udsmykket med smukke kunstværker fra flere tidsperioder. På omvisningen får vi præsenteret kunsten i de mange gruppe- og udvalgsværelser, på gangene og i selve folketingsalen. Vi afslutter besøget med spisning i Snapstinget.



Sidst i november måned

Julefrokost



Traditionen tro afslutter vi årets program med julefrokost. Nærmere om tid og sted i løbet af året.

Pensionistforening Øst

www.seniornyt.com

Formand	John Rostholm	john@rostholm.dk
Kasserer	Jan Pilh	pilh@outlook.dk
Sekretær	Hanne Henriksen	hahe@post9.tele.dk
Næstformand	Johnny Madsen	djoma@msn.com
Bestyrelsesm.	Wivi Rugtved	rugtved@live.dk
Suppleant	Synnøve Lycik	lyciksyn@gmail.com