



Sejltur på Sorø Sø og besøg
i Sorø Klosterkirke.

Rundtur på Valdemars Slot
og spændende ølsmagning
på Refsvindinge Bryggeri.

Hyggelig julefrokost på
Domus Statoil.

Næste års arrangementer.



Kære medlemmer

Med afholdelsen af den hyggelige julefrokost den 19. november har vi nu gennemført alle årets planlagte otte arrangementer.

Vi kan glæde os over god tilslutning, idet der har været omkring 575 deltagere til årets arrangementer.

Programmet for næste år er på plads, og du kan læse om det på sidste side her i bladet. Som sædvanlig er det et program, der giver mulighed for meget forskellige oplevelser.

Fra bestyrelsen ønskervi alle medlemmerne en glædelig jul og et godt nytår, hvor vi ser frem til masser af nye fælles oplevelser og hyggeligt samvær.




John Rostholm

Tillykke

Grethe Rudbæk	75 år	1. januar
Svend Aage Laursen	90 år	20. januar
Verner Jepsen	85 år	13. februar
Jørgen Bresson	70 år	25. februar
Kaj Poulsen	65 år	27. februar
Hardy Ege	70 år	4. marts
Knud Abildgaard	80 år	4. april
Per Thorkildsen	70 år	14. april
John M. Jurlander	85 år	20. april



SeniorNyt

Medlemsblad for Statoil Pensionistforening ØST

Redaktion: John Rostholm Tlf: 48 17 08 65
Tryk: Statoil Kontorservice/Grafisk Tlf: 33 42 40 78
Oplag: 230 eksemplarer

Forsiden: Besøg på Valdemar slot.
Indsat: Besøg i Sorø Klosterkirke og julefrokost på Domus Statoil.
2.

Lidt valggrafitti.

Demokrati er for godt til at blive delt med hvem som helst.

Den der tæsker langhalm trækker sjældent det korteste strå.

Man skal lære af andres fejl. Livet er for kort til at gøre dem alle selv.

Nogle skifter parti på grund af deres overbevisning. Andre skifter overbevisning på grund af deres parti.

Motoriseringens sluttrin er nået, når parkeringen koster mere end at køre i bilen.

Det vigtigste er ikke at deltage men at være med.

Hvad synes du om dansk kultur? Jo, det synes jeg ville være en god ide.

En mand med et ur ved hvad klokken er. En mand med to ure er aldrig helt sikker.

Han er en rigtig succeshistorie, kom fra det rene ingenting og til nærmest det dobbelte.

Dem som tror de ved alt, irriterer os, der gør det.

Hellere begå sig end forløbe sig.

Allerede som barn tegnede han til at blive politiker. Han pludrede og pludrede uden at sige noget.

Det betyder ikke noget, om man er fattig eller rig, bare man har penge nok.

Mænd med begge ben på jorden hænger ikke på træerne.

Problemet med politiske vitser er, at de bliver valgt.

Ny næstformand



Bestyrelsen har valgt Leif Mortensen som ny næstformand.

Tur til Sorø

Torsdag d. 25. august var der busafgang fra Ingerslevsgade med kurs mod Sorø. Der var 59 deltagere på turen, men en del havde valgt at køre selv, så der var god plads i bussen. Efter opsamling ved Karlslunde sørgede Leif og Mikael for uddeling af den traditionelle morgenmedicin, og efter lidt regnvejr undervejs kunne vi stå af bussen i tørvejrs på torvet i Sorø.



Der var en kort gåtur ned til Søen, hvor vi straks kunne gå om bord på båden "Lille Claus". Samtidig kom en bil fra "Støvet Katrines Hus" med vores mad.

Bådføreren var en god bekendt.

Vi var i sikre hænder om bord på båden. Bådføreren viste sig at være Gustav Flem, som man vil huske som tidligere servicestationsforpagter bl.a. på strandvejen i Hellerup.

I de næste 2 timer fik vi en dejlig sejltur på Sorø Sø og nød undervejs frokosten. Der var masser af kød, som vi dog selv skulle udskære, det klarede bestyrelsen flot, og de havde i det hele taget travlt med at servicere os alle sammen, fadene med mad blev båret rundt, og der var vin til alle. Undervejs blev der bragt kaffe om bord, og hertil fik vi en lille kage. Der var livlig snak på båden, og mange opfattede vist slet ikke, at vi stille og roligt nåede søen rundt 2 gange.

Munter stemning og sang.



Stemningen var munter om bord, og det lykkedes at få Lars til at give et par sangnumre. Så sejlturen kunne afsluttes med Torea dorsangen fra Carmen og Old Man River, hvor hele selskabet sang med på omkvædet.



Efter den hyggelige sejltur på søen, var der den næste 45 minutter lejlighed til på egen hånd at se sig om i Sorø. Nogle gik en tur i Akademihaven, nogle damer skulle selvfølgelig på indkøb, og mange slog sig ned på torvet og nød en is eller forskellige læskedrikke, inden vi næsten alle mødtes ved Klosterkirken til rundvisning.



Rundvisning i Klosterkirken



I Sorø Klosterkirke var det kirketjeneren, en sød og vidende dame, der den næste time førte os rundt i kirken og fortalte om kirkens historie og indretning.



I kirken blev vi bænket og fik først fortalt om kirkens historie og dens tilknytning til Sorø Akademi. Derefter var der en rundgang i kirken, hvor alle de spændende ting blev vist og forklaret. Det gjaldt det gamle orgel, prædikestolen og udsmykningen med våbenskjolde under vinduerne. Vi så det lille museum for Absalon og selvfølgelig sarkofagerne og gravstenene over kendte gravlagte. Så den afsatte time til besøget var næsten ikke nok til alt det, vores guide ville fortælle.

Gravkirke for konger og kendte personer.



Kirken rummer sarkofager eller gravsten for Christoffer II, kong Oluf og Valdemar Atterdag. Kirkens grundlægger, Absalon, er gravsat i kirken, og den store komediedigter, Holberg, der skænkede sin formue til Sorø Akademi mod til gengæld at blive baron og få gravplads i kirken, hviler i en vældig sarkofag udført af Wiedewelt. Digteren Ingemann var professor på Akademiet, og hans gravsted findes lige uden for kirken.

Tiden gik pludselig hurtigt – bussen ventede. Med besvær lykkedes det at få de sidste ud af kirken og samlet de sidste sammen fra torvet, så alle, der skulle med bussen, blev klar til afgang. Efter et hyggeligt ophold i Sorø kunne turen gå hjemover med ankomst til Ingerslevsgade lidt før klokken 17.



Wivi Rugtved/jro

SLOTSBESØG - TROFÆMUSEUM - ØLSMAGNING

I et pragtfuldt efterårsvejr den 28. september var der busafgang allerede klokken 8:00 fra Ingerslevsgade med senere opsamling ved Karlstrup og ved Nyborg station. Desværre blev det lidt diset og overskyet undervejs, hvor man ud over den traditionelle morgenmedicin, som Leif og Aase uddelte med rund hånd, fik mulighed for at deltage i en af formandens utallige tidsfordrivogaver.

Første mål på turen var Valdemars Slot på Tåsinge, så det skulle være nemt nok. Efter Svendborgsundbroen fulgte vores chauffør, Torben, vejskiltene, hvilket desværre bragte os ind på en vej, hvor en bro havde lavere gennemkørselhøjde end vores bus kunne klare. Et nyt forsøg bragte os på "skovtur", idet vejen nu endte blindt ned mod Lunkebugt. Efter et check på kortet fandt Torben den rette vej, så slottet blev nået, dog med nogen forsinkelse.

Vores guider stod på spring i receptionen, og i to hold påbegyndtes rundvisningen på Valdemar Slot. Slottet blev bygget af kong Christian IV i årene 1639-1644 til sønnen Valdemar Christian, der altså har lagt navn til slottet, men aldrig fik lejlighed til at benytte det. I 1677 erhvervede søhelten Niels Juel Tåsinge og slottet for den indtægt, sejren i Køge Bugt indbragte ham. Han restaurerede slottet, som stadig er i Juel-slægtens eje. Nu med den fra medierne kendte baronesse Caroline Fleming som ejer. Hun har en stor privatbolig i en del af slottet, men opholder sig mest i London og bruger kun slottet ved festlige lejligheder. Det meste af slottet er derfor i dag herregårdsmuseum.

Det var denne del af slottet, vores guider førte os igennem. Gemakkerne, stuerne, riddersalen og kirken, hvor de store malerier, møbleringen og slottets historie blev forklaret. Undervejs var der en del, der søgte op på loftet og fik et indtryk af den fantastiske trofæsamling, der rummer et utal af udstoppede dyr og genstande fra hele verden.

Rundvisningen sluttede i det tidligere slotskøkken i kælderen med det vældige brændekomfur midt i lokalet. Og så var det tid til frokost.

Frokosten blev indtaget i slotsrestauranten i kælderen under kirken. Her fik vi en velmagende frokost bestående af: sild med kapers dressing, friskstegt fiskefilet, varm røget laks, varm leverpostej med rødbeder og bacon, hønsesalat og ost. Her til lækkert hjemmebagt rugbrød.

Mange valgte at drikke Ale no. 16 fra Refsvindinge bryggeri til måltidet, en dejlig øl, som vi senere skulle høre meget mere om.

Måltidet sluttede med kaffe, og efter lidt frisk luft, var vi klar til at drage videre.





Vi kunne nu, mætte og tilfredse, sætte os om bord i bussen, og for en sikkerheds skyld havde vi formanden for pensionistforeningen i VEST, Jørgen Bach Laursen, som deltog i turen, til at køre foran bussen, så vi ikke kom på flere "skovture". Næste stop var Refsvindinge Bryggeri.



Bryggeriet blev stiftet 15. april 1885 af Hans Poul Rasmussen. Den 1. januar 2001 overtog John Juul Rasmussen bryggeriet som 4. generation.

Bryggeriet bryggede kun hvidtøl de første hundrede år, og selvom det er et af Danmarks mindste bryggerier, er det nok et af de mest kendte.

Desværre var bryggeren forhindret i at deltage i vores besøg, men en af husets venner, der ud over at være brygger også gjorde det i ostefremstilling, viste sig at være en glimrende vikar. Han hed Graham og var skotte, men talte et næsten fejlfrit dansk. Der var dog mange af os, der tog det som en sproglig misforståelse, da han efter velkomsten meddelte, at vi skulle smage 18 (atten !) forskellige øl. Men det skulle vi.



Så det var bare med at komme i gang. Fordelt ved bordene med chips og salstænger gik vi nu til sagen. Graham introducerede hver øl, som derefter blev smagt og kommenteret. Det startede blidt med hvidtøl og skibsøl.

Videregik det med forskellige pilsnere, guldøl og specialbryg med fantasifulde navne: Enkens Anden Lyst, Den Sorte Enke og Mors Stout. Og til Bedstemors Stout var der chokolade. Til slut fik vi selvfølgelig bryggeriets mest kendte, den meget velsmagende Ale no. 16. Selvom opgaven fra starten havde syntes lidt vanskelig, lykkedes det på bedste vis i løbet af 2 timer at komme gennem de mange smagsprøver, og efter lidt strækken ben og indkøb af diverse vareprøver kunne vi på ny indtage bussen, hvor chaufføren indså, at der næppe var basis for ølsalg på hjemvejen.



Efter afsætning af Herbert Vesti ved Nyborg Station, blev resultatet af formiddagens konkurrence bekendtgjort. Ved gennemgangen af løsningserne gik det helt galt for opgavestilleren (undertegnede) med hensyn til hvilke domkirker, der ligger hvor i Danmark. Underholdningsværdien var dog høj, og vinderen, Poul Luxhøj, blev fundet. Kort før Ingerslevsgade takkede formanden turens arrangør, Leif, for et godt arrangement, inden vi kl. 19 kunne tage afsked efter en lang og hyggelig tur til det Sydfynske.

jro



Hyggelig julefrokost på "Domus Statoil"



150 deltagere.

Lørdag den 19. november blev årets Julefrokost afholdt på Statoils hovedkontor.

Vi var hverken plaget af snestorme eller influenzaepidemier i år, så alle de 150 tilmeldte samledes ved tolvtiden i det store multirum. Nogle ankom med den arrangerede bustransport fra Hovedbanegården.

Medens man nød velkomstdrikken, Kir Royal, blev der hilst og snakket. Det var som sædvanlig glædeligt og muntert at møde gamle kollegaer og venner.



Dejlig julebuffet.

Efter alle var rykket ind i kantinen, og havde fundet plads ved de dækkede borde kunne formanden, John Rost – holm, byde velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger udbringe den første skål.

Man sad lidt tæt, men hvor der er hjerterum, er der husrum, og lidt rokning hist og her samt det medbragte gode humør hjalp på tingene.

Og så var der julebuffeten, med alt hvad dertil hører: Forskellige slags sild, gravet laks, æg med rejer, lun leverpostej, sylte, flæskesteg med rødkål, skinke og grønlangkål, frikadeller, og ostefad.

Tørsten kunne undervejs slukkes med vin, øl og snaps, der stod fremme på bordene.

Snakken gik livligt ved bordene og ved buffeten, og alle nød den lækre mad, hvor der til sidst var ris á la mande og selvfølgelig kaffe.



Formanden holdt tale.

Traditionen tro holdt formanden tale, hvor han bl.a. kom ind på, at det nu er 25 år siden Statoil overtog Esso i Danmark.

Der er sket meget siden da. Antallet af personbiler var dengang 1,5 millioner, i dag er dette antal forøget med 600.000.

Benzinprisen er fordoblet i perioden fra 6,50 kroner pr. liter til over 12 kroner i dag.

Det Statoil, der overtog Esso, har også forandret sig, og det kan være svært at følge med i hvad der sker i firmaet i dag.

Efter lidt opbyggelig tale med citat fra en engelsk kirkedør opsummerede formanden kortfattet årets arrangementer og sluttede med at erindre om, at det er "Syge- og Ælfonden", der muliggør afholdelse af dagens julefrokost og desuden bidrager med tilskud til de øvrige arrangementer.

Også Statoils hjælp til foreningen blev nævnt.

Det var derfor naturligt at talen blev afsluttet med udbringelse af et leve for Fonden, Statoil og foreningen.



Festlig underholdning.

Da sulten var stillet, og der var godt gang i kaffen, var det tid til underholdning. Operasangeren Tony Landy og hans dygtige pianist Carol Conrad indtog scenen, og de næste tre kvarter fik vi præsenteret en række populære operaindslag, krydret med muntre introduktioner og vittigheder. Tony sluttede af med et Kai Normann Andersen potpourri, hvor hele forsamlingen kunne synge med på de kendte melodier.

Efter velfortjente klapsalver blev der heldigvis tid til et strålende ekstranummer.



Lækre mandelgaver.

Eftermiddagens sidste indslag var uddeling af 10 mandelgaver, store æsker fyldt chokolade, til de heldige mandelfindere.

Snakken fortsatte herefter lystigt indtil formanden klokken 16:30 kunne takke af for et hyggeligt og vellykket arrangement.

jro

Stort og Småt

Rugbrød fra Valdemar slot.

På turen til Valdemar Slot i slutningen af september var alle begejstrede for det dejlige rugbrød, vi fik til frokosten i Slotsrestauranten. Opskriften er ingen hemmelighed, den følger her:

Der bliver 3 store brød af nedennævnte ingredienser

- 2,6 kg mel
- 5 tsk. Malt
- 2,5 liter vand
- 80 gr. salt
- 50 gr. gær
- Lidt timian

Koldhæves 24 timer i køleskab. Bages ved 240 grader i 20 minutter, hvorefter ovnlågen åbnes og temperaturen kommer ned på 170 grader og der bages videre i 15 minutter.
Velbekommen!

Ny bestyrelse i "Fonden".

Efter opslitningen af Statoil i Danmark i Statoil Refining Denmark og Statoil Fuel & Retail A/S har man valgt ikke at opdele Pensionsfonden for Syge- og Ægtefælleunderstøttelse m.v.

Fonden, som jo bl.a. tildeler årlige tilskud til de tre pensionistforeningers arrangementer, har dog måttet ændre vedtægterne, så de svarer til de nye forhold, og der er udpeget/valgt ny bestyrelse, der består af følgende:

Fra Raffinaderiet:

Janne Krogager og Dan Juul Andersen.

Fra Fuel & Retail:

Pia Metzloff, Lally Parwana og John Rostholm.

På bestyrelsesmøde i oktober blev budgetterne og dermed tilskuddene til foreningerne i 2012 godkendt.

2011 – et år med mærkedage.

1 år. For et år siden, d. 1. oktober, løsrev Statoil Fuel & Retail sig fra Statoil ASA koncernen og blev et selvstændigt selskab.

10 år. For 10 år siden, d. 1. oktober, flyttede man fra hovedkontoret på Skt. Annæ Plads 13 til det nye domicil "Domus Statoil" i Sydhavnen.

25 år. For 25 år siden overtog Statoil Esso i Danmark.

40 år. For 40 år siden, d. 3. februar, blev Statoil Pensionistforening Øst stiftet.

Næste års arrangementer

Februar

Onsdag den 8. februar afholdes den årlige ordinære generalforsamling i Domus Statoil. Her skal vi høre nyt fra Statoil, genopfriske oplevelser fra året der gik, ikke mindst turen til Andalusien, og der bliver naturligvis lejlighed til at nyde kantinens lækre buffet.

Maj

Onsdag den 9. maj tager vi en tur til Roskilde, hvor vi først besøger Roskilde Kloster og får en guidet rundvisning i de spændende bygninger med flot inventar og en stor malerisamling. Efterfølgende vandrer vi ned til havnen og går om bord i "Sagafjord", der bringer os ud på en 2-timers sejltur, mens vi nyder en hyggelig frokost.

Juni

I slutningen af juni måned skal vi til munter forestilling i GrønnegårdsTeatret. Vi mødes som sædvanlig før forestillingen og nyder en dejlig buffet med tilhørende vin og naturligvis hinandens selskab, før det går løs på scenen. Årets stykke er endnu ikke fastlagt, men det bliver uden tvivl lige så muntert som tidligere år.

September

Onsdag den 26. september skal vi opleve Zoologisk Have efter lukketid. På en 2-timers guidet rundtur i haven får vi set dyrene og får fortalt spændende og sjove historier om dyrenes verden og om, hvordan en moderne Zoo arbejder. Bagefter går vi til Hansens Gl. Familiehave og nyder middagsmaden.

April

Torsdag den 12. april skal vi besøge to meget forskellige museer: Rosenborg med kongehusets samlinger fra de sidste 400 år og Arbejdermuseet i den tidligere Arbejdernes Forsamlingsbygning i Rømersgade, hvor vi skal opleve livsbetingelserne for den københavnske arbejder gennem 150 år. Frokosten får vi serveret i den fredede Café og Ølhalle.

Maj/Juni

Søndag den 28. maj – mandag den 4. juni går årets udlandstur 8 dage til Madeira. På denne portugisiske ø, der ligger som en flydende have midt ude i Atlanterhavet, skal vi nyde det behagelige klima. På udflugter rundt på øen oplever vi den afvekslende og fantastiske natur, de hyggelige og smukke byer og smager på Madeiravin og andre spændende ting.

August

Onsdag den 22. og torsdag den 23. august er der minicruise med DFDS til Oslo. Vi skal nyde den dejlige sejltur og måltiderne om bord. Vi får 7 timer i Oslo, hvor der bliver tid til at besøge de spændende Kon-Tiki og Fram-museer samt gå en tur i byens centrum og på havnepromenaden med bl.a. den nye flotte operabygning.

November

Lørdag den 17. november er det tid til årets julefrokost. Den vil på ny blive holdt på Statoils Hovedkontor, Domus Statoil. Der bydes som sædvanlig på hyggeligt samvær, dejlig julebuffet og underholdning.

For alle arrangementer gælder det, at der udsendes invitation i god tid med dato for tilmelding, priser og andre relevante informationer.

2012

Statoil Pensionistforening ØST

www.seniornyt.com

Bestyrelse:	Navn:	E-mail:	Telefon:
Formand:	John Rostholm	john@rostholm.dk	48 17 08 65
Næstformand:	Leif Mortensen	leifwith@hotmail.com	21 96 09 17
Sekretær:	Mikael Blak	mikaelblak@mail.tele.dk	49 14 58 12
Kasserer:	Lars H. Jensen	dlhl@post7.tele.dk	45 86 49 76