



Redaktøren takker af

En tur over Sundet

Sommertur til Andalusien

Holberg på GrønnegårdsTeatret

Sejltur på Sorø Sø

Bustur til Sydfyn



Kære medlemmer

Vi har nu gennemført første halvårs arrangementer, alle har været vellykkede. En meget velbesøgt generalforsamling, et spændende besøg på Nationalmuseet, en hyggelig tur til Helsingborg, en udstadstur til Andalusien med masser af oplevelser og senest et muntert arrangement i GrønnegårdsTeatret med stor tilslutning. Vi kan nu holde sommerferie og glæde os til efterårets arrangementer, som er nævnt her i bladet.

Som det fremgår, har vores redaktør, Kjeld Thorsen, valgt at stoppe, og samtidig stopper Kjeld som medlem og næstformand i bestyrelsen. Det er vi naturligvis kede af i bestyrelsen. Kjeld har gennem en årrække præget foreningens arbejde og har med sine mange kreative ideer været stærkt involveret i indholdet og planlægningen af de årlige programmer og afviklingen af de enkelte arrangementer. Vi siger Kjeld tak for denne store arbejdsindsats i foreningen.

I bestyrelsen håber vi nu, at vi blandt medlemmerne kan finde en, der vil træde ind i bestyrelsen og påtage sig jobbet som redaktør af vores blad.


John Rostholm

Tillykke



Svend Aage Løwenstein	85 år den 12. oktober
Kjeld Thorsen	75 år den 27. oktober
Søren Kähler	65 år den 16. november
Rigmor Kragh-Jacobsen	90 år den 30. november
Jørgen Olsen	85 år den 10. december
Birthe Olafsson	65 år den 19. december

SeniorNyt

Medlemsblad for Statoil Pensionistforening ØST

Redaktion: John Rostholm Tlf. 48 17 08 65
Tryk: Statoil Kontorservice/Grafisk Tlf: 33 42 40 78
Oplag: 240 eksemplarer

Forsiden: Udsigt fra Hotel Helios i Almunecar.
Indsat: Besøg i Alhambra i Granada.

Redaktøren takker af.

Efter mere end 10 år på posten har Kjeld Thorsen valgt at stoppe som redaktør af SeniorNyt.

Det var Kjeld, der startede bladet, og gennem de mange år er det blevet til hele 34 numre.



Som redaktør, skribent og ofte som fotograf har Kjeld sikret, at bladet hver gang har indeholdt læseværdige reportager fra foreningens arrangementer. Senest har Kjeld desuden redigeret udgivelsen af foreningens historie samt festskriftet fra vort 40-års jubilæum i Moltkes Palæ. En stor tak til Kjeld for denne kæmpeindsats gennem årene.





Onsdag den 11. maj blev en mild, solbeskinnet majdag. Et ideelt udflugtsvejr. De 29 deltagere i foreningens tur til Helsingborg mødte veloplagte op på Helsingør station, hvor turens arrangør, John Rostholm, bød velkommen og forsynede os alle med dagens program og en færgebillet. Efter en behagelig overfart spadserede vi den korte afstand til Dunkers Kulturhus, der er beliggende på havnefronten. Herfra er der en herlig udsigt ud over Øresund til Helsingør samt Helsingborgs lystbådehavn. Det rummelige, højloftede hus er tegnet af den danske arkitekt Kim Utzon. Det blev opført for ca. 10 år siden.



I forhallen ventede 2 unge, kvindelige omvisere på os. Vi blev opdelt i 2 grupper. Guiden for min gruppe hed Anea, uddannet etnolog. Hun berettede på svensk. Det gav lidt kvaler med forståelsen. Men Anea var meget imødekomende overfor vores spørgsmål. Anea var på en svær opgave. Særudstillingen "Andra Rum" rummer ultramoderne kunstværker udført af 3 kvinder. Vi fik heldigvis at vide, at alle fortolkninger af kunstværkerne var gangbare. Det var en lettelse for mange af os. Kunstværkerne, vi beundrede, bestod for eksempel af en stabel slidte kufferter fra gulv til loft, et motionsinstrument ombygget til en pedalvifte, og min tro, et opskåret Axminster gulvtæppe liggende på gulvet, let bestrøet med udskårne papstyrker.



Efter omvisningen var det muligt at gå rundt på egen hånd i bygningen, handle i den store souvenirbutik i centralrummet, og se udstilling med farverige Skånske folkedragter og bryllupsskikke. I en sal var der billedshow med hel- eller halv nøgne tatoverede personer af begge køn. Undertegnede blev dog ikke pikeret ved synet. Billederne

var ledsaget af akademiske udredninger indtalt med højtidelig stemmeføring. Frokosten blev indtaget i Matsalen på Dunkers. Serveringen var en dejlig lakseanretning med øl eller vin og efterfølgende kaffe/the med små trøffelkager.



Der blev efterfølgende tid til en spadseretur langs havnekajen eller inde i byen, inden vi blev kørt i bus til Fredriksdal, der er en lille bynær herregård med omliggende park og jorder, omdannet til frilandsmuseum og botanisk have i 1919. I et hjørne er der opført et "stadskvarter" med bl.a. grafisk museum og gammel præstegård i bindingsværk. Ude på marken ser man Lillarydsgården, en nordskånsk bondegård fra 1600-tallet omgivet af fredsommeligt græssende kvæg. Besøget var på egen hånd. Vi fik udleveret et oversigtskort ved indgangen. De fleste af os gik en tur i området i det dejlige forårsvejr og kikkede indenfor i husene, hvor flere især fik en god oplevelse i det grafiske museum, som var bemandedet med nogle erfarne trykkere, der kunne fortælle om deres fag.



Mange fik sig en forfriskning i museets café, inden vi på ny steg om bord i bussen, som bragte os til færgen. Inden vi stod af bussen, sagde John farvel og tak for i dag med håbet om, at vi havde nydt turen. Det havde vi alle sammen. Det blev en vellykket tur, og John modtog megen ros.



Mikael Blak

8 dage i Andalusien

Lørdag den 4. juni var der afgang fra Københavns lufthavn til den årlige udlandstur – denne gang gjaldt det Andalusien.



Mødetidspunktet var klokken 05:00, så der havde ikke været tid til megen nattesøvn. Alle 37 deltagere mødte dog til tiden, og på trods af dette tidlige tidspunkt var der mylder og trængsel i afgangshallen.

Indtjekningen tog nogen tid, der var problemer

med bagagetransportbåndene. Da de var løst, og der blev åbnet en indcheckning specielt til os, kom der gang i sagerne. Klokken 06:50 var flyet, et Boeing 737, klar til afgang, og vi blev på behagelig vis bragt til Malaga, mens vi nød de forskellige drikke- og madvarer, der kunne købes på flyet.



Vores guide, en ung dame ved navn Kamilla, var med i flyet og sikrede ved ankomsten til Malaga, at vi fandt bussen, der bragte os til vores hotel, Helios, i Almunecar. Undervejs fik vi de første praktiske oplysninger, og efter indkvartering på hotellet

kunne man tage sig et lille hvil, få det første indtryk af byen eller nyde udsigten fra værelsets balkon. Der var lidt problemer med enkeltværelserne, som dog blev klaret de følgende dage. Klokken 20:00 mødtes vi til middag. Vi havde vores eget lokale, og menuen var en stor buffet, hvor man kunne starte med suppe og efterfølgende kaste sig over masser af grønt og diverse kød/fiskeretter og slutte med diverse desserter. Derefter trak de fleste sig tilbage for at gå til ro efter en meget lang dag med forventning om spændende oplevelser i de kommende dage.

Søndag den 5. juni.

Som oplevet af Elin og Jørgen Damgaard

Efter at have indhentet en god del af søvnunderskuddet, der opstod på udrejselørdagen, hvor de fleste af os måtte stå op ved to-halvtretiden for at nå flyveren til Malaga, var alle mødt op klokken 8 til premiere på Hotel Helios's morgenbuffet, som blev indtaget med god appetit. Efter morgenmaden gik vi alle i samlet flok med vores guide i spidsen på sightseeing i Almunecars gamle bydel.

Første stop var byens turistkontor i et smukt, gammelt palæ, hvor vi forsynede os med turistbrochurer og bykort og nød kontorets smukke have til et lille hvil. Det var allerede blevet varmt.

I Botanisk Have i nærheden af turistkontoret nød vi skyggen under eksotiske buske og træer og udsigten til byens over to tusind år gamle borg, beliggende på en klippetop højt over byen og Middelhavskysten. Ved borgens fod besøgte vi de gamle ruiner af en saltfabrik, opbygget af araberne for lige så mange tusind år siden.



Turen gik videre gennem de smalle halvstejle gader med smukke huse og masser af skodder. Der var ingen åbne butikker, cafeer eller restauranter sådan en søndag morgen og stort set ingen mennesker at se i gaderne. Også markedet var lukket til stor fortrydelse for de indkøbslystne.

Videre, videre gik det til et torv, udsmykket med ganske særprægede skulpturer, og så gik det ned mod kysten og det med længsel imødesete vandingshul – gennem det, der ifølge guiden var byens turistcentrum omkring Madrid-pladsen – lige nu helt øde. Ved stranden fandt vi endelig en åben restaurant, hvor foreningen bød på et dejligt stort glas fadøl.

Således vederkvæget var vi klar til turen på 92 trappetrin op til toppen af byens vartegn, en klippe i Middelhavet med et 20-25 meter højt kors, som er belyst om natten og kan ses fra hele kystlinien, og hvorfra der var en formidabel udsigt til de lange strandpromenader med lækkert vand, masser af kiosker, barer og restauranter.

Herefter var dagens officielle arrangement slut, og vi begav os i små grupper de små to kilometer langs strandpromenaden tilbage til vort hotel – nogen for at få en time eller to på øjet, andre for på ny at gå på opdagelse for at finde små listige steder med øl og tapas, indtil vi igen samledes til middag klokken 20 på hotellet.



Mandag den 6. juni

Som oplevet af Åse og Leif Mortensen

Efter morgenmaden mødtes vi med vores lokale guide, Magdalena. Hun er oprindelig fra Skåne, men har boet de sidste 30 år i Andalusien.



Undervejs til det smukke bjergområde "Las Alpujarras", som er en del af Sierra Nevada, fortalte vores meget vidende guide på et let forståeligt svensk om områdets vegetation, religion, arkitektur og de sidste 5000 års historie. Bjergområdet er i øvrigt det næststørste i Europa, og inden for 50 km stiger det fra 0 til 3.000 meters højde.

Vi skulle efter planen stoppe i Pampeneria og besøge et væveri, men da de havde lukket, blev det i stedet den lille by Bibion med kun 300 indbyggere. Her fik vi en demonstration af den gamle vævekunst og fik lejlighed til at se det smukke håndværk og handle i butikken.

Herefter gik turen til Trevelez, som ligger i 1400 meters højde. Her så vi en fabrik, hvor man fremstiller de berømte Jamon Serrano skinker. Vi fik en rundvisning og fik fortalt, hvordan man bearbejder og lagrer skinkerne. Det kom som en overraskelse, at det tog 2 til 3 år at forarbejde og lagre skinker, før de var klar til salg. Inden vi forlod fabrikken, fik vi lejlighed til at handle og smage på skinkerne og skylle efter med en lokal vin.



Efter besøget gik vi en kort tur til den lokale restaurant "Gonzalez", her fik vi serveret frokost, bestående af tapas og lokal vin ad libitum.

Sidste stop på turen var byen Capileria i 1500 meters højde. I byen kunne man gå en tur i de charmerende smalle gader, eller bare sætte sig og nyde en kop kaffe og den smukke udsigt.

Så gik turen hjemad gennem det pragtfulde landskab.

Kl. 18 var vi tilbage på hotellet, hvor der var tid til en morfar inden middagen kl. 20.

Efter middagen var der nogen, der så hotellets papegøjeshow og deltog i det efterfølgende bankospil. Langt de fleste listede dog udenfor i baren og fik en godnatdrink, inden de gik til ro efter en lang og spændende dag.



Tirsdag den 7. juni

Som oplevet af Bente Kirstein og Wivi Rugtved

Vi skulle først køre til Malaga klokken 10, så efter morgenmaden var der tid til at gå en tur i Almunecar, som er en hyggelig lille by.

Vi kørte først til vinsmagning lidt vest for Malaga i Bodega Quitapenas, men der blev vist ikke drukket ret meget. Der var 5 smagsprøver med 17-18 % alkohol, det er vel hedvin. Efter ½ time stod de fleste udenfor igen, og efter mindre køb af olie, småkager og cd'er i butikken kørte vi videre.

Malaga er Andalusiens næststørste by, og vi skulle på en guidet rundvisning. Vi stod af bussen ved domkirken og havde nu 2 timer på egen hånd til frokost og shopping. Vejret havde været godt indtil nu, men her i Malaga fik vi en regnbyge og måtte tage frokosten inden døre. Vi nåede dog rundt og kikke på byen.



Vi mødtes igen klokken 14:30 foran domkirken. Den smukke renæssancebygning er fra 1500-tallet. Her stødte 2 lokale guider sig til os. En dansker, Eddie, og en engelsktalende spanierinde.

Vi fik en guidet rundvisning på engelsk i den storslåede katedral, men den blev næsten overdøvet af orglet. Kirken skulle have en koncert i weekenden, og organisten var ved at stemme orgelpiberne. Vi fik fortalt, at der var 3.124 piber, så der var nok at gå i gang med. Det lød ikke som musik, men nærmere som et tågehorn eller hyletone.



Derefter blev vi delt i 2 hold, det ene hold gik på Picasso-museet med den engelsktalende guide, og det andet hold gik på rundvisning med den danske guide i den gamle historiske bydel og så bl.a., hvor Pablo Picasso boede fra sin fødsel i 1881 og 3 år frem. Eddie har boet i Andalusien i over 30 år og havde en masse at fortælle. Efter 1 time byttede holdene, så alle fik den samme oplevelse. På rundturen blev der lejlighed til et kort ophold i Bodega El Pimpi, hvor foreningen gav et glas Malaga vin.

1 time på Picasso-museet giver jo ikke mulighed for at se det hele, så guiden havde udvalgt, hvad vi skulle se og høre om. Det havde været hyggeligt lige at få en rundtur for sig selv, men man kan jo ikke få det hele.



Inden vi skulle tilbage til Almunecar, kørte bussen en tur i kvarteret med de store flotte, gamle huse og palæer og op til Gibralfaro-klippen, et udsigtspunkt, hvor vi kunne fotografere. Her var en flot udsigt. Man kunne bl.a. kigge ned i Malagas tyrefægterarena og havnen. Eddie var stadig med og kunne forklare, hvad vi så. Vi nåede lige hjem til hotellet ½ time før middagen.

Om aftenen var der underholdning i baren. Denne aften var der amatørordans – dog ingen amatører fra Danmark. Publikum skulle klappe ad dem, de syntes skulle vinde, og vi var meget aktive.

Onsdag den 8. juni

Denne dag var fridag. Man kunne sove lidt længere og nyde morgenmaden i fred og ro. Derefter drog alle i større og mindre grupper ud i byen for at udforske den nærmere.

Det spændende grønt- og fiskemarked blev besøgt af de fleste, mange steg op til byens gamle borg, nogle nød et bad i det friske Middelhav eller benyttede hotellets pool. Der blev nydt mange forskellige frokoster rundt i byen, så der var masser af berette, da alle samledes til aftenmaden på hotellet klokken 20. Aftenens underholdning i baren var flamencodans – som nogle overværede, mens andre nød aftenkaffen og stilheden udendørs på terrassen.



Under rundgangen så vi først sommerslottet, Generalife, der ligger oven for Alhambra. Et lille hyggeligt slot med idylliske haver med labyrinter og en slotsgård med vandbassiner og beplantning.

I selve Alhambra var vi først inde i Charles V's palads, der aldrig er færgjort og aldrig har været beboet. Bygningen er en stor firkantet kolos med en indvendig rund gård med søjler hele vejen rundt - en udformning, der minder om Københavns politigård.

Herefter gik det gennem de mange smukke rum i Alhambra. Undervejs så vi de restaurerede løver fra den berømte løvebrønd, som man var i fuld gang med at reparere.

Efter de næsten 3 timer med masser af information om historie og bygninger tog vi afsked med vores 2 fortræffelige guider.

Bussen bragte os ned til Granada og satte os af ved floden lidt uden for centrum. Mange valgte samlet at opsøge et par små restauranter ved floden, hvor man fik meget forskellig service og mad – men alle blev dog mætte.

Andre af os gik længere ind mod byen og fandt spisesteder i de små sidegader.

Da sulten var stillet, søgte de fleste ind til området omkring domkirken, hvor et besøg i det område, der tidligere var silkemarked var lidt skuffende. I de små, smalle gader er der nu indrettet boder med krydderier og især butikker med alskens souvenirs og tingeltangel.

Sidst på eftermiddagen bragte bussen os tilbage til Alcumecar, hvor aftenmad og -hygge ventede.

Fredag den 10. juni

Turen skulle i dag gå til bjergområdet La Axarqia ca. 70 km nord for Malaga. Der var tidlig afgang med bussen efter morgenmaden.

Undervejs steg vores svenske guide, Magdalena, på bussen. Hun gav os en introduktion til området og dagens program, inden vi tog endnu en guide ombord. Det var Miguel, der var spæner og manden, der havde udviklet det koncept, vi skulle opleve i dag: Middag hos spanske husmødre.

Vi snoede os nu af mindre veje op ad i bjergområdet, her lod Miguel os gøre holdt, og vi vandrede lidt ud ad en lille grusvej, hvor vi dels kunne nyde udsigten over bjergene og dels fik en botanisk belæring om de planter, buske og træer, vi passerede. Det var bl.a. forskellige slags oliven, specielle egetræer, agaver o.s.v.

Efter yderligere en kort bustur var der holdt ved en lille café. Her kunne man slukke tørsten, og mange valgte at få et lille formiddagsmåltid, bestående af brød, pølse, ost og oliven.

Uden for caféen fortsatte Miguel den botaniske belæring, her så vi kvæder, fersken, pomerans, artiskokker, et 1000 år gammelt oliventræ og meget mere.

Videre med bussen til byen Alfarnate, hvor der var besøg i en olivenmølle. Miguel gav os på spansk en grundig forklaring på, hvordan man fremstiller olivenolie – heldigvis kunne Magdalena oversætte.

Besøget her sluttede med smagsprøver af stedets olivenolie – på brød, og adskillige købte flasker til at tage med hjem af de velsmagende dråber.

Efter en vandring gennem byen, hvor vi bl.a. stødte på en vældig flok geder, tog bussen os et kort stykke vej til Miguels by, Alfarnatejo.



Torsdag den 9. juni

Straks efter morgenmaden var der afgang med vores sædvanlige bus og chauffør Pepe. Turen i dag skulle gå til Granada. Der var en fin ny motorvej det meste af vejen, så det gik let og behageligt mens Kamilla, vores guide, undervejs fortalte lidt om Granada og Alhambra, som er den mest besøgte turistattraktion i Spanien.



Bussen kørte os helt op til indgangen til Alhambra, her blev vi modtaget af de 2 guider, der skulle føre os rundt. Det var dansktalende Robert og svensktalende Mercedes. Vi blev delt i 2 hold og forsynet med høretelefoner, så vi under hele rundgangen uden besvær kunne høre hvad guiderne fortalte.



De næste 3 timer vandrede vi nu rundt i det vældige bygningskompleks. Opførelsen af Alhambra påbegyndtes af maurerne helt tilbage i 1237, og de herskede her, indtil de i 1492 måtte overgive det hele til de katolske monarker Isabella og Ferdinand.

Besøget i denne lille by med kun 300 indbyggere startede hos Miguel, hvor der var velkomstdrink med tørrede figner og mandelkage. Og så var det tid til frokost. Vi blev delt i fire hold og vandrede med hver vores lokale værtinde til hendes hjem, hvor vi fik serveret et lækkert måltid. Efter et par timer samledes vi på ny og kunne udveksle beretninger fra måltidet. Alle syntes det havde været en god oplevelse, og et af stederne havde stemningen været særlig høj med sang for værtinden.



Alle havde stort set fået det samme serveret:
 Suppe med kylling, grøntsager, kikærter og brødcrutonner.
 Pølse, ost, brød med salatfad.
 Kødret med kartofler i store skiver.
 Frisk frugt, bl.a. bananer og æbler, samt en ukendt frugt.
 Vin og vand. Og afsluttet med kaffe med hjemmelavet likør og småkager.
 Blot ærgerligt at vores værtinder kun talte spansk – men det gik med gebærder og godt humør.

Så gik det retur gennem det smukke bjergområde. Undervejs satte vi vores spanske og svenske guider af og fortsatte med bussen til Nerja. Her skulle vi besøge de berømte drypstenshuler. Hulerne er først blevet opdaget i 1959. Vandringer ned gennem de store "sale", hvor de mange drypstensformationer er belyst, var en imponerende oplevelse.

Vel oven på jorden igen var der tid til at slukke tørsten i det meget varme vejr, inden bussen bragte og tilbage til hotellet i Almunecar.

Et kvarter før den normale spisetid mødtes alle på den udendørs terrasse. Her gav foreningen traditionen tro en "sidsteaftendrink". Der var et glas sangria til alle, og bagefter kunne man skylle efter med, hvad man havde lyst til. Poul Luxhøj benyttede lejligheden til at rette en tak til Leif, som har været arrangøren, samt til vores guide Kamilla, der har sørget for, at vi sikkert er kommet rundt til alle de mange ting, vi har skulle opleve i ugens løb



I vores spiselokale kastede vi os så ud i det sidste aftenmåltid på turen. Hotellet overraskede med at servere spansk champagne, Cava, til alle. Så stemningen var helt i top, og lydniveauet steg til uanede højder i lokalet, som desværre ikke havde en akustik, der rigtigt kunne klare dette, så det var dejligt på ny at komme ud på terrassen, hvor de fleste samledes og nød kaffen og turens sidste drink og bølgerne brusen.



Lørdag den 11. juni



Allerede klokken 8:30 var vi klar til busafgang. Der var ikke megen trafik, så det gik hurtigt til Malaga Lufthavn, hvor der var en problemfri indcheckning. Flyturen var igen med en Boeing 737, så man kunne nyde turen samt købe mad og drikke undervejs. Der var planmæssig ankomst til Københavns Lufthavn, hvor vi ved bagagebåndet, mens vi ventede på bagagen, fik lejlighed til at sige farvel og tak for en vellykket og oplevelsesrig tur til Andalusien.

John Rostholm

Nyt fra foreningen i vest

Statoil Pensionistforening Vest fik på sin generalforsamling i maj to nye medlemmer valgt ind i bestyrelsen, som herefter består af:

Formand: Jørgen Bach Laursen
 Næstformand: Gert Andersen
 Kasserer: Ib Christoffersen
 Sekretær: Leif Simoni Jørgensen
 Best. medlem: Heinrich Haarbo

Diesel med 7% biodiesel

Folketinget vedtog i 2009 en lov om bæredygtige brændstoffer. Dette betyder, at fra 1. juni indeholder diesel til transport 7% biodiesel på alle servicestationer i Danmark – altså også hos Statoil. Biodieselskomponenten er dyrere end diesel, så derfor er der kommet en merpris på 25 øre på en liter diesel, der er iblandet biodiesel.

Vaskehal uden spildevand

Den 23. juni indviede Statoil en banebrydende ny bilvaskehal på Statoil stationen på Storebæltsvej i Nyborg. Vaskehallen er udviklet af danske ingeniører og fungerer som et fuldstændigt lukket system med recirkuleret vand og uden spildevandledning. Vandforbruget er langt under 15 liter rent vand pr. bilvask, svarende til den mængde vand, som fordampes og bringes med ud af bilerne. Til sammenligning skal et traditionelt vaskeanlæg tilføres omkring 130 liter rent vand pr. bilvask.

(Fra nyheder på www.statoil.dk)

Billeder fra Andalusien

Jørgen Bresson har med sit kamera indfanget masser af indtryk fra turen til Andalusien.

Deltagerne på turen har fået mulighed for at se Jørgens fotos på nettet.

Hvis andre ønsker dette, kan man rette henvendelse til: jb@bressonfoto.dk





Holberg på GrønnegårdsTeatret

I Statoil Kunstforening var det i mange år en tradition at besøge Grønnegårds-Teatret.

Efter nedlæggelsen af denne forening er det i år lykkedes at fortsætte traditionen i samarbejde med Statoil Fuel & Retail (SFR).

110 deltagere, heraf 76 fra vores forening kunne derfor d. 21. juni mødes til et hyggeligt samvær med buffet og vin og efterfølgende munter teaterforestilling.

En stor tak til Jesper Hydal fra SFR, der har stået for det praktiske arrangement.



Kommende arrangementer

Sejltur på Sorø Sø.

Torsdag den 25. august skal vi på en skovtur til Sorø.

Vi mødes i Ingerslevsgade ved DGI-byen kl. 10:00 og stiger på bussen, der kører os til Torvet i Sorø. Ved anløbsbroen ved Søgade ligger den chartrede båd "Lille Claus" klar til at tage os om bord. De næste 2 timer får vi en hyggelig sejltur på Sorø Sø, mens vi nyder en dejlig frokost med tilhørende drikkevarer.



Båden er indrettet med 6-mands borde og behagelige stole, og der er toilet ombord. Efter sejlsadsen kan man strække benene lidt i byen, inden vi mødes ved Klosterkirken, der er en af de største middelalderkirker i Danmark og er gravsted for de fleste konger fra Valdemar den Store til Erik Menved. Vi får en guidet rundvisning i

Kirken, og derefter bringer bussen os tilbage til København, hvor vi forventer at være omkring kl. 16:30.

Indbydelse udsendes i slutningen af juli måned.

Sidste frist for tilmelding er den 16. august.

Prisen for arrangementet er 200 kr. Deltagerantallet er begrænset til 60 personer, som er bådens kapacitet.

Septembertur til Fyn.

Onsdag den 28. september tager vi på en bustur til Fyn og Tåsinge. Vi mødes kl. 8:00 i Ingerslevsgade ved DGI-byen og kører til Valdemar Slot. Her får vi en guidet rundvisning på slottet og i Trofæmuseet. På vores rundvisning skal vi se Caroline Flemings fantastiske hjem, høre om familiens historie og se, hvad der gemmer sig af spændende oplevelser bag slottets tykke mure.

Der bliver tid til en tur i den smukke park, inden vi mødes til en lækker slotsanretning i Slotsrestauranten.

Efter frokosten går turen til Refsvindinge Bryggeri, et af Danmarks mindste. Her skal vi høre om ølbrygning og have en ølsmagning. Når vi har slukket tørsten med nogle af de spændende specialøl, bringer bussen os tilbage til København med forventet ankomst kl. 18:30



Indbydelse udsendes i slutningen af august måned.

Sidste frist for tilmelding er den 12. september.

Prisen for arrangementet er 250 kr. Deltagerantallet er begrænset til 60 personer.

Årets julefrokost.

Denne festlige sammenkomst afholdes lørdag den 19. november i Domus Statoil.

Indbydelse udsendes i slutningen af oktober måned.

Deltagelse er som sædvanlig gratis og deltagerantallet uden begrænsninger.



Tilmelding til arrangementer.

Til arrangementer med deltagerbegrænsning gælder først til mølleprincippet.

Det foretrækkes, at deltagerbetalingen indbetales ved overførsel til foreningens konto inden arrangementet.

Statoil Pensionistforening ØST

www.seniornyt.com

Bestyrelse:

Navn:

E-mail:

Telefon:

Formand:

John Rostholm

john@rostholm.dk

48 17 08 65

Sekretær:

Mikael Blak

mikaelblak@mail.tele.dk

49 14 58 12

Kasserer:

Lars H. Jensen

dlhl@post7.tele.dk

45 86 49 76

Bestyrelsesmedl:

Leif Mortensen

leifwith@hotmail.com

21 96 09 17