



Programmet for 2016 er nu fastlagt, læs om det på side 12.



Statoil Fuel & Retail ændrer navn og udseende på servicestationerne

Læs referater fra efterårets tre arrangementer:

- Besøg i Botanisk Have
- To dage i solskin på Fyn
- Den traditionelle julefrokost



Kære medlemmer

Som man kan læse om her på siden, skal Statoil Fuel & Retail nu ændre navn og udseende på servicestationerne, det er jo prøvet før – da mange af os i 1987 deltog i mærkeskiftet fra Esso til Statoil. Det nye navn, Cirkle K er jo helt ukendt på vore breddegrader, så det bliver spændende at følge navneskiftet og udviklingen for stationerne i de kommende år.

Foreningen har med den netop afholdte festlige julefrokost afsluttet et godt og aktivt år. Bestyrelsen har udarbejdet et nyt og spændende program for 2016, som vi præsenterer her i bladet.

Fra bestyrelsen ønskes alle vore medlemmer en glædelig jul og et godt nytår.



John Rostholm

Dette nummer af SeniorNyt er vedlagt indbydelse til næste års udlandstur til Amalfikysten.

Velkommen

Nye medlemmer i Statoil Pensionistforening Øst

Bjørn Nedergaard	1827 Frederiksberg C.
Lally Parwana	2610 Rødovre
Lotte Holmboe	2625 Vallensbæk
Lone Kock Lind	2830 Virum
Ivan Hjorth Stræde	4300 Holbæk
Hanne Nørgaard	4400 Kalundborg



Tillykke

Hans Jørgen Hansen	85 år	25. januar
Carl Ingemann Pedersen	85 år	15. marts
John Petersen	75 år	12. januar
Mogens Hansen	75 år	28. februar
Steen Johannisson	75 år	18. marts
Finn Søndergaard	70 år	27. februar
Lone Carlsen	65 år	31. januar
Jesper Mourier	65 år	5. februar
Svend West Hansen	65 år	9. februar



SeniorNyt

Medlemsblad for Statoil Pensionistforening ØST

Redaktion: John Rostholm Tlf: 48 17 08 65
 Tryk: Statoil Kontorservice/Grafisk
 Oplag: 230 eksemplarer
 Forsiden: Fra årets julefrokost
 Næste nummer af SeniorNyt udkommer den 18. februar

Statoil Nyt

I pressemeddelelse den 22. september kunne man læse følgende:

Statoil Fuel & Retail rebrander alle Statoil-brandede servicestationer i Europa til det nye, globale convenience-brand, Cirkle K.

Fra maj 2016 vil Statoil stationer i hele Skandinavien, Baltikum, Polen og Rusland begive sig ud på en rejse, der vil komme til at spille en væsentlig rolle i opbygningen af det nye Cirkle K brand. Det globale convenience-brand vil erstatte Couche-Tards eksisterende Mac's, Cirkle K og Kangaroo Express retail-brands i USA samt øvrige lande på verdensplan – ligeledes Statoils retail-brand i Europa. Quebec provinsen i Canada beholder dog, som eneste marked, Couche-Tards retail brand.



Statoil Fuel & retail var en integreret del af olie- og gasselskabet Statoil ASA frem til 2010. I 2012 blev virksomheden overtaget af Couche-Tard, som er en af verdens førende forhandlermetværk inden for convenience. Retten til at anvende Statoil navnet frem til 2021 var en del af betingelserne for købet - "Beslutningen om, at samle virksomheden under ét brand vil være med til at gøre os stærkere. Det vil styrke os kulturelt, men også skærpe vores fokus på at lette dagligdagen for vores kunder. En af de væsentligste årsager til købet af Statoil Fuel & Retail var netop at etablere vores position i Europa og skabe en platform for videre vækst. Et globalt brand vil gøre det mere enkelt for os", udtaler Couche-Tards administrerende direktør, Brian Hannasch.

Couche-Tards ambition er at gøre det nye Cirkle K til verdens foretrukne destination for convenience- og brændstofkunder.

"Uanset om man kommer ind på en Cirkle K station i Europa, USA, Canada eller andre steder i verden, så er det vores mål, at tilbyde den samme enkle og lette shopping-oplevelse, samme hurtige og venlige betjening, samt de produkter, som efterspørges – specielt designet til folk på farten," afslutter Hannasch.

Føringen for hele denne europæiske transformation tages af koncernechef i Europa, Jacob Schram: "At blive en del af det nye, globale Cirkle K brand er en stor mulighed for os. Det vil være med til at føre vores internationale "købmands-familie" tættere sammen end nogensinde før, og vil hjælpe os med at fremskynde udviklingen af vores forretning i Europa," udtaler Schram.

Det eksisterende Cirkle K brand er Couche-Tards største og mest internationale brand. Og ses allerede i dag på tusindvis af butikker og servicestationer i 14 lande rundt omkring i verden. Det nye, globale Cirkle K brand er desuden endnu bedre positioneret i forhold til at kunne etablere os på nye markeder.

Hele den europæiske rebranding-proces startes i Norge og Sverige. Og de vil således blive de første lande, der bliver en del af en international "familie" bestående af næsten 15.000 nærbutikker og tankstationer, som beskæftiger mere end 100.000 retailere under det nye Cirkle K mærke. Sammen vil de betjene millioner af folk på farten hver eneste dag, verden over.

Statoil Pensionistforening Øst

Formand	John Rostholm	Fasanvang 5	3450 Allerød	4817 0865	john@rostholm.dk
Næstformand	Leif Mortensen	Nygårdsvej 55, 5.th	2100 Kbh. Ø	2196 0917	leifwith@hotmail.dk
Kasserer	Lars H. Jensen	Louiselund 12 st.. lejl. 3	2970 Hørsholm	4586 4976	dhl@post7.tele.dk
Sekretær	Mikael Blak	Rosenhaven 504	2980 Kokkedal	4914 5812	mikaelblak@mail.tele.dk
Bestyrelsesmedl.	Else Holm	Askevænget 3	2680 Solrød Strand	5614 3021	eholm1@live.dk

www.seniornyt.com

55.000 forskellige planter, buske og træer.



Besøg i Botanisk Have den 25. august.

Med kraftig regn fra morgenstunden var dagens 46 deltagere spændte på, hvordan vores besøg i Botanisk Have ville forløbe, da meget skulle foregå udendørs. Men da vi klokken 11 mødtes ved Havens hovedindgang, var vejret klaret op, så vi kunne se frem til en spændende rundvisning i tørvejr og nyde synet af de utrolig mange forskellige vækster.



Vi mødtes ved hovedindgangen i Gothersgade.



Guiden er klar til rundvisning.

Botanisk Have.

Københavns første botaniske have blev oprettet af Christian IV den 2. august 1600. Grunden lå ved Skidenstræde, den nuværende Krystalgade.

Den anden botaniske have blev anlagt i 1752 på foranledning af Fredrik V nord for Fredriks Hospital på begge sider af Amaliegade. Kongen tilbagekøbte haven i 1778 og skænkede i stedet en ny grund ved Charlottenborg, og den tredje have blev godkendt af kongen den 22. juli 1778.

Den fjerde og nuværende have blev anlagt ifølge loven af 6. juli 1867 om Demarkationslinjen, hvor det blev bestemt, at et areal på indtil 21 tønder lands størrelse skulle afstås til anlæg af en botanisk have. Den 9. oktober 1874 åbnedes haven for publikum, 274 år efter grundlæggelse af den første botaniske have.

Siden er det oprindelige areal ændret i flere omgange.

I 1970'erne og 1980'erne blev mange af havens bygninger og væksthuse renoveret.

I perioden 2009 – 2012 har haven gennemgået en omfattende renovering i tråd med den oprindelige haveplan fra 1874.





**B
O
T
A
N
I
S
K

H
A
V
E**



På rundturen kom vi ind i Palmehuset og nogle af væksthuse



De flotte ny renoverede stenhøje med alpine planter blev "besteget".



Det var en varm og fugtig oplevelse at komme ind i palme- og væksthuse. Men det var meget spændende at se de eksotiske træer og planter. Der var vand- og sumpplanter, hvor kæmpeåkanderne var imponerende. Der var mange kendte nytteplanter, bl.a. daddelpalme, kaffetræ, tebusk, kaneltræ og flere citrusarter. I det tropiske regnskovsklima så vi bl.a. banan, kakao, oliepalme, kardemomme, ingefær samt mange forskellige palmer.

Det føltes helt køligt at komme ud i den friske luft

igen, hvor vi fik en vandring gennem Rhododendronområdet hen mod indgangen, hvor vi startede. Her kunne de to hold tage afsked med de to unge damer, der i 1½ time havde ført os rundt i haven og på fortræffelig vis havde fortalt om, hvad vi kom forbi og svaret på vores mange spørgsmål.

Alle begav sig nu de få hundrede meter hen til Cafe Ølhalle, hvor frokosten skulle nydes. Vi havde været på stedet før, men havde denne gang bedre tid end sidst.





Utraditionel skilting i Botanisk have



Ø
L
H
A
L
L
E



Nogle sluttede dagen i Torvehallerne

Alle fik sig hurtigt slået sig ned ved bordene og fik bestilt drikkevarer efter egen smag og for egen regning. Selve frokosten var ikke så spændende og omfangsrig, som sidst vi besøgte stedet. Efter nogle fortræffelige sild var der hønsesalat og til slut nogle gode oste. Så brød man sig ikke om en af disse retter, blev man måske ikke ganske mæt. Til den efterfølgende kaffe blev der serveret hjemmebagte småkager. Da vi forlod restauranten var vejret stadig mildt og solrigt, så adskillige benyttede lejligheden til et besøg i Torvehallerne.

To dage på Fyn i strålende solskin

29. – 30. september

Turens deltagere sad klar i bussen i Ingerslevgade, da arrangøren (formanden) mødte frem to minutter for sent – man kan ikke stole på DSB ! Der var store forventninger til vejret, idet der var lovet strålende solskin de næste par dage.

Vi kom hurtigt ud af byen, og ved Karlslunde blev sidste mand samlet op, så Leif kunne påbegynde rundgangen med En Enkelt eller Gammel Dansk til de 37 deltagere.



Samtidig uddelte formanden en af sine (berygtede) små quizzes, som man kunne muntre sig med at løse, hvis man havde lyst. Solen skinnede lystigt, indtil vi var kommet over Storebæltsbroen, så var der pludselig tågedis overalt.

Muntert vingårdsbesøg.

Præcis klokken 10 nåede vi frem til Marslev og Nyholmgaard Vin, her skulle vi tilbringe de næste tre timer. Og som var det bestilt, brød solen nu frem gennem tågedisen, og vi kunne indlede vores besøg med at gå ud i vinmarken.



Det er Dina og Jan, der ejer Nyholmgaard Vin, som er Danmarks største vingård. Det var Jan, der førte os rundt og fortalte. Og hvilken rundvisning. Utraditionelt og muntert fik vi fortalt om start og udfordringer i forbindelse med deres etablering af vingården i 1907, hvor de startede uden nogen som helst kendskab til vindyrkning.



Vingården er på 4,5 hektar, og vinplanterne står på fire områder, hvor rækkernes længde i alt udgør 15 kilometer. Jan fortalte om de mange besværligheder, der opstod i forbindelse med plantningen, opsætning af stolper m.v. Men som handyman fandt han på løsninger og ideer til investeringer, selv om han påstod, at konen, Dina, hver gang bemærkede: "Er det ikke dyrt"?

Vores rundvisning fortsatte forbi brænderiet og ind i maskinhuset, hvor vi fik forklaret om de meget specielle maskiner, der blev benyttet i vinmarken, bl.a. til plukning af druerne. Vi så selve vineriet og tapperiet, og Jan fik undervejs berettet om den store succes, de havde med flere af deres vine, og om hvordan de ud over druevin også producerede kirsebærvin og æblevin.

Vores besøg sluttede med en meget lækker tapasfrokost, hvor vi fik lejlighed til at nyde 3 forskellige vine: en mousserende vin, en hvidvin og en dessertvin. Utroligt at man kan producere så gode vine i Danmark. Det var næsten ikke til at få afsluttet besøget, da de fleste lige skulle besøge gårdbutikken og have nogle flasker med hjem.

Ud blandt præriens vilde bisoner.

Vores bustur gik nu videre ind gennem Odense frem til Morud, hvor vi skulle besøge Ditlevsdal Bison Farm. Her steg vi straks om bord i den overdækkede vogn, hvor der på bænken var plads til os alle. Trukket af en kraftig traktor kom vi ud på markerne og gjorde holdt midt mellem en af bisonflokkene.

Vores Guide, der var far til ejeren, fortalte her levende om, hvordan farmen var etableret, om dyrene og om driften. Man råder i dag over 4 flokke på tilsammen ca. 370 dyr.

Det var spændende, at være her midt i den ene flok, hvor ikke mindst de store tyre var imponerende med en vægt på over 1.000 kg. På køreturen tilbage kom vi forbi foldene, hvor man på snedig vis kunne få dyrene ind til vejning m.v. Vores besøg på farmen blev afsluttet med kaffe og kage i restauranten, og så blev gårdbutikken besøgt, og nogle valgte at købe bisonbøffer med hjem.





Den muntre vinbonde



Afsluppet besøg i Den Fynske Landsby

Fra Morud gik turen tilbage til Odense, hvor vi den næste 1½ times tid besøgte Den Fynske Landsby. De fleste havde lyst til at slappe lidt af, så der blev hurtigt fyldt op i haven ved Sortebro Kro, hvor der blev nydt kolde drikke i det fantastiske vejr. Det var derfor forskelligt, hvor mange af de gamle bygninger man nåede at komme ind i. Men det var et hyggeligt ophold i de smukke omgivelser.



Overnatning på Vissenbjerg Storkro.



Der var god tid til at finde sig til rette på værelserne, da vi ved halv sekstiden nåede frem til Vissenbjerg Storkro, inden vi lidt før syv mødtes og nød et godt glas hvidvin, før vi slog og ned i restauranten.

Aftenens middag var wienerschnitzel med alt det traditionelle tilbehør. Det var buffet, så man kunne spise så meget, man havde lyst til. Bagefter var der æblekage, hvorefter vi i et andet lokale fik serveret kaffen. Her gik snakken så lystigt, indtil de fleste gik rimelig tidligt til ro oven på dagens mange oplevelser.



Fyn dag to - nye oplevelser.

Morgentur til øens højeste punkt, Frøbjerg Bavnehøj.



Efter en udmærket morgenbuffet på hotellet var der busafgang klokken 8:30. Ad små kringlede veje fandt vores chauffør, Frank, frem til parkeringspladsen ved Frøbjerg Bavnehøj. Undervejs kunne vi nyde det flotte solskin og de spredte tågebanker, der lignede søer ind over markerne. Nu var det tid til en lille morgenspadseretur. Vi skulle op på Fyns højeste punkt, Frøbjerg Bavnehøj, 133 meter over havet. Og der var højere, end de fleste havde regnet med. Stejlt op det sidste stykke. Men det var besværlighederne værd. En fantastisk udsigt i det flotte vejr og som ekstra belønning blev der uddelt "morgenmedicin". Efter en halv times tid i højderne gik det tilbage til bussen, som nu satte kursen mod Fåborg.



Besøg på Fåborg Museum.

På Fåborg Museum hedder den aktuelle udstilling "Retro 1915 - gensyn med fynboernes egen ophængning". I maj måned 1915 hængte kunstnerne selv deres billeder op i den nye museumsbygning. Dengang var der tradition for at billederne skulle hænge tæt.



I to hold med hver sin guide blev vi vist rundt på museet.

Vi hørte om konserverfabrikanten Mads Rasmussen, der var manden bag etableringen af museet. Om arkitekten Carl Petersen, der tegnede den flotte bygning på den specielle grund, der er 8 meter bred og 76 meter lang.

Og så fik vi fortalt om de mange op-hængte billeder, der virkelig hang tæt. Der var billeder overalt, så den time, vi havde sat af til besøget, gav ikke mulighed for at fordybe sig i dem alle.





Statue af Mads Rasmussen



Slotsbesøg med dejlig frokost.

Næste stop på vores tur var Broholm Slot. Slottet kendes med sikkerhed helt tilbage til 1326.

I 1730 kom slottet i Sehested slægtens besiddelse og ejes nu af 13 generation. I dag drives slottet hovedsageligt som en udlejningsvirksomhed, da næsten alle aktiviteter er bortforpagtet eller udlejet.

I hovedbygningen drives hotel og konferenceaktivitet af Anne Bille Brahe og Kenneth Birler.

Det var Kenneth, der tog i mod os i slotsgården. Han fortalte lidt om slottets historie, hvorefter vi kom indenfor og fik en gennemgang af de gamle gemakker. Lokalerne benyttes i dag som en del af hoteldriften, og er altså ikke museum, selv om indretningen er med de originale møbler, malerier og anden udsmykning.



Rundvisningen sluttede ude i parken i den meget specielle museumsbygning, der rummer Kammerherrens Oldtidssamling.

Det var N.F.B. Sehested der i årene 1839-82, mens han boede på slottet, fik samlet over 60.000 stykker flint fra stenalderen og opførte og indrettede dette lille, meget smukke museum.



Så var det tid til frokost. I slotsrestauranten fik vi serveret en meget lækker frokosttallerken og bagefter skulle kaffen serveres i gemakkerne, vi havde set under rundvisningen.



Men vejret var alt for skønt, så alle slog sig ned i parken og nød kaffen. Modstræbende måtte vi afslutte besøget og påbegynde busturen hjemad. Undervejs blev der uddelt quizpræmier til Børge Keller og Hans J. Sørensen.

Klokken 17:30 var vi tilbage, hvor vi startede dagen før, mange oplevelser rigere. Og som formanden kunne konstatere: "Aldrig har vi være så heldige med vejret"





Munter julefrokost

Endnu engang blev den traditionelle julefrokost afholdt på Hotel Scandic Copenhagen.

Der var mødt 158 frem for at deltage i dette populære og festlige arrangement.

Den første halve times tid gik med hilsen og hyggelig snakken, mens velkomstdrinken blev nydt i hotelfoyeren.

Da dørene blev slået op til festsalen, gik det årlige kapløb ind til de runde borde for at sikre en plads med dem, man ønskede at sidde sammen med.

Da alle var bænket kunne formanden byde velkommen og udbringe den første skål. Efter en meget morsom præsentation af dagens buffet fra hotellets festansvarlige, kunne man gå i gang med sildene, der var stillet frem på bordene, og efterfølgende forsøge at spise sig igennem den store buffet. Der var noget for en hver smag. Og tørsten blev også slukket. Der var vin, øl og snaps.

Efter et par timer var den værste sult stillet, og formanden vovede sig som sædvanlig ud i en tale. Lidt nyt fra Statoil, et par politiske jokes og det forløbne år i foreningen blev berørt og talen afsluttedes med lidt kloge ord fra Piet Hein.

Så var det tid til underholdning. Leif kunne endnu engang introducere Carol Conrad ved flyglet. Hun havde denne gang to solister med sig. Den ene, Tony Landy, har vi stiftet bekendtskab med før. Men denne gang havde han sin kone, Tove Hyldgaard, med. De underholdt de næste tre kvarter med opera og julesange, krydret lidt med Tonys vittigheder. Selv om lokalets højttalersystem kunne være bedre, var der stor tilfredshed med de tre kunstneres formåen.

Nu var det spændende ! Havde man husket mandlerne i risalamanden i år ? Det havde man, og formanden kunne derfor udlevere dejlige æsker chokolade til de heldige mandedfindere.

Kaffen var nu drukket, der var livlig cirkulation mellem bordene. Man skulle jo hilse på flest mulige af de gamle venner. Men klokken 16:30 kunne formanden sige tak for i dag og ønske alle en glædelig jul.

jro





PROGRAM 2016

Vi kan nu præsentere programmet for det kommende år. Ud over de tre traditionelle arrangementer: Generalforsamling, Grønnegårdsteatret og julefrokost, er fem nye spændende arrangementer på programmet.

Februar

Onsdag den 10. februar.

Generalforsamling.



Vi afholder endnu engang vores ordinære generalforsamling i Domus Statoil. Der vil blive serveret platte med tilhørende drikkevarer, og aftenen slutter med lysbilledshow fra den solrige tur til Kroatien.

Marts

Tirsdag den 15. marts.

Besøg i Den Hirschsprungske Samling.



Den Hirschsprungske Samling er smukt beliggende i grønne omgivelser i Østre Anlæg, hvor museet åbnede i 1911

Samlingen giver et fremragende billede af dansk

kunst i 1800-tallet. Efter en times rundvisning på museet nyder vi frokosten på en restaurant i nærheden.

Maj

Onsdag den 11. maj. Havnesejlads.



Der er sket meget i Københavns Havn. Mange nye markante bygninger er blevet opført. På en 1½ times havnesejlads med en guide fra Dansk Arkitektur Center får vi et indtryk af den

fantastiske udvikling, der er sket.

Vi går i land i nærheden af Nyhavn, hvor vi skal afslutte med frokost.

Maj - Juni

Fredag den 27. maj – fredag den 3. juni.

Flyrejse til Amalfikysten.



Årets udlandstur går til Italiens skønne Amalfikyst. Med fly til Rom og videre med bus til den lille by Maioro, hvorfra vi i ugens løb vil komme rundt til nogle af de smukke bjerg-

byer langs kysten, sejle ud til Capri og naturligvis besøge Vesuv og Pompei.

Juni

Ultimo juni måned. Grønnegårdsteatret.



Vi regner igen med at gennemføre vores traditionelle arrangement med besøg i Grønnegårdsteatret, hvor vi mødes før forestillingen til hyggeligt samvær, hvor vi serverer

en lækker platte med tilhørende vin.

Årets forestilling og dato for arrangementet ved vi først mere om i løbet af foråret.

August

Mandag den 22. – Tirsdag den 23. august

To dages bustur til Østjylland/Djursland.



Med Molsfærge kommer vi til Djursland, hvor vi den første dag vil besøge Fregatten Jylland og Ree Park. Efter overnatning i Århus skal vi opleve det nyindrettede Moesgård museum. Efter frokost skal vi i fængsel – en spændende rundvisning i det tidligere Horsens Statsfængsel. Derefter går turen hjemad over Storebælt.

Oktober

Onsdag den 5. oktober.

Københavns Politigård.



De fleste har sikkert set Politigården udefra.

Nu bliver der lejlighed til at komme indenfor. På en to timers rundvisning vil man bl.a. få historien om "Den runde gård", som ikke skulle være rund, Minde-

gården og den gamle dommervagt. Rundvisningen foretages af nuværende og pensionerede betjente, der alle har haft deres gang på Politigården.

Det bliver et aftensarrangement, der slutter med middag.

November

Sidst i november måned. Julefrokost.



Årets pensionistjulefrokost afholdes i slutningen af november måned.

Dato og sted vil blive meddelt på et senere tidspunkt.

Der vil som sædvanligt blive udsendt indbydelse i god tid før hvert arrangement.

Det vil glæde vores kasserer, hvis deltagergebyr bliver indbetalt til foreningens konto før det enkelte arrangement.